

**Pinksteren, 9 juni 2017, in De Verbinding,
wijkgemeente van de Protestantse Gemeente te Spijkenisse.
kerkgebouw: De Kern**



voorganger: ds. Harry Gijsen
organist: Kees Heinen
piano: Teun Bakker
lector: Wouter Schipper
Presentatie PPT: Maarten Schipper



Lied 740

1 Ma - ri - a heeft ont - van-gen
de Geest, een blij be-richt.
Gods woord is haar ver - lan-gen,
zij weet zich op - ge-richt.
De vrucht, ver-trouw-de vreem-de,
groeit stil - aan in haar schoot.
Zij baart en wordt ont-heem-de,
redt Je - zus van de dood.



2. Zij ziet de jongen weggaan,
Hij zoekt een nieuw verband.
Zij zal niet in de weg staan,
zij schaart zich aan de kant
van dwaze, sterke moeders,
zo kwetsbaar in hun kind,
die toch de hoop behoeden,
dat kostbaar leven wint.

4. De moeder draagt het lichaam
van haar verloren kind,
het kind dat zij het licht gaf
en hier zijn einde vindt.
Zij wiegt hem in haar armen,
ze laat hem niet meer los.
Ze kan hem niet meer warmen,
een koud en bitter lot.

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Om er in te komen

Allen: Psalm 67: 1 en 2

1. God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons 't gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend",
zo, dat allerwegen ieder volk de zegen
van uw heil erkent.
2. De volken zullen U belijden,
o God, U loven al te zaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uw naam.

Volken zult Gij rechten, hun geding beslechten
in gerechtigheid,
volken op deze aarde, die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.

Stil gebed

Bemoediging en groet

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer

Lied 360: 1, 2, 3 en 6

1. Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.
2. Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.
3. Gij schenkt uw gaven zeevoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.
6. Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest, van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.

Openingsgebed



Glorialied 672: 1, 2, 3, 6, 7

1. Kom laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd,
want God deed grote dingen.
Eens gaf de Heilige Geest
aan velen heldenmoed.
Bid dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.
2. O Geest der eeuwigheid,
gij Trooster aller tijden,
deel thans uw zegen uit
aan wie uw komst verbeiden.
O heldere fontein,
die uit Gods tempel welt,
gij wordt een brede stroom
die met de eeuwen zwelt.
3. In 't lichaam van de Heer
tot leden uitverkoren,
zijn wij door uwe kracht
als kinderen nieuw geboren.
Deel van uw gaven uit,
wees met uw kracht nabij.
Dat ieder op zijn plaats
een levend lidmaat zij.
6. Vul aan wat ons ontbreekt,
want stukwerk is ons pogen.
En wat ons afleidt van
de vrede uit den hoge,
laat dat, verheven licht,
in vuur en wind vergaan.
Houd Gij ons staande door
het wonder van Gods naam.

7. Wie 's Heren Geest bezielt,
wie 's Heren woord doet zingen,
wie met ons viere wil
het feest der eerstelingen,
die stemme met ons in
en prijze Gods verbond
dat Hij vandaag vernieuwt
en elke morgenstond.

Horen

Moment voor de kinderen of steken kaars voor hen aan.

Gebed voor de opening van Gods Woord

Uitleg symbolisch bloemwerk



1e lezing: Handelingen 2: 1-13

Lied 691

1. De Geest van God waait als een wind
op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet,
deelt ons een onrust mede
die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft tegengaan,
een koele bries die zuivert.
2. De Geest van God is als een vuur,
als vlammen felbewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmte in hart en ogen.



3. In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.



2e lezing 1 Corintiërs 12: 4 -13

Lied 686: 1 en 3

1. De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt een wat is verdeeld.
3. De geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.



3e lezing Johannes 20: 19 -23

Lied 740: 1, 3 en 5

1. Maria heeft ontvangen
de Geest, een blij bericht.
Gods woord is haar verlangen,
zij weet zich opgericht.
De vrucht vertrouwde vreemde,
groeit stilaan in haar schoot.
Zij baart en wordt ontheemde,
redt Jezus van de dood.
3. Die boodschap van nieuw leven,
de redding van de mens,
dat woord door God gegeven,
een wrede, zoete wens.
Daar hangt Hij, roept zijn Vader;
de hemel zwijgt, kleurt zwart.
Hij sterft en zij komt nader,
een zwaard doorsteekt haar hart.
5. Geslagen zijn Maria,
de vrienden dof en dicht.
Maar daar is, alleluja,
de redder in nieuw licht.
Hij wenst hun allen vrede,
zendt hen met vrede uit.
God heeft voor ons gestreden,
Maria zingt en juicht.

Verkondiging



Lied 692 (beginnen met het refrein) 1, 3, 6 en 8

refrein:

Wij wacht-ten op de Geest be-loofd

de Geest van ken-nis, hulp en troost.

Kom Geest van God, daal in ons neer.

1 Wij wacht-ten op de Hei-li - ge Geest,

als wind die waait waar-heen zij wil,

die komt en gaat en ons ver-vult.

Kom Geest van God, waai al - les schoon.

3. Wij wachten op de Heilige Geest
als duif die hart en ziel doorstraalt
wanneer zij zilver in ons daalt.
Kom Geest van God, zo vederlicht.

6. Wij wachten op de Heilige Geest
als taal die mensentalen bindt
tot weg naar onderling begrip.
Kom Geest van God, laat ons verstaan.

8. Wij wachten op de Heilige Geest
als adem van het leven zelf
die dode stof tot leven brengt.

Refrein:

Kom Geest van God, blaas leven in.
Wij wachten op de Geest beloofd
de Geest van kennis, hulp en troost.

Met hart en Handen

Inzameling der gaven:

1e: Diaconie

2e: Beheer en Onderhoud

We zingen: op adelaarsvleugels...

"Die mij droeg op adelaarsvleugels,
die mij hebt geworpen in de ruimte,
en als ik krijsend viel, mij opgevangen
met uw wieken en weer opgegooid,
totdat ik vliegen kon op eigen kracht."

Gebeden: dankzegging en voorbeden

We zingen: op adelaarsvleugels...

"Die mij droeg op adelaarsvleugels,
die mij hebt geworpen in de ruimte,
en als ik krijsend viel, mij ondervangen
met uw wieken en weer opgegooid,
totdat ik vliegen kon op eigen kracht."



Uittochtlied: 687: 1, 2 en 3

1. Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.
2. Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.
3. Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zeg en zing het voort,
geef uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.

Wegzending en zegen gezongen "amen"

Collecte bij de uitgang: Pinksterzending

Goede en Gezegende Pinksterdagen!



U bent uitgenodigd om nog even samen te zijn bij een kopje koffie of thee

