

PROTESTANTSE GEMEENTE SPIJKENISSE

WIJKGEMEENTE RONDOM DE ONTMOETINGSKERK

Scriba: M.L. de Vries
Indusstraat 14
3207 AD Spijkenisse
tel: 0181-620095
email: scribaatok@gmail.com

Voorzitter: P.A. Paauw
Apollostraat 98
3204 CD Spijkenisse
tel: 0181 - 620493
email: voorzitterok@gmail.com

ORDE VAN DIENST voor zondag 5 mei 2019 – 25-40 jaar

Thema – Wie schreef mijn geschiedenis, wie tekent mijn toekomst?

Voorganger – ds. Lennart van Berkel

Organist – Peter Herrewijnen

Lectrice – [iemand uit de doelgroep](#)

Liturgische kleur – Wit

Ouderling van dienst – Thea den Boer?

Diaken van dienst – Sonja Sallet

VAN BUITEN NAAR BINNEN

4 MINUTEN VOOR DE DIENST

Lauren Daigle – First [3.45]

Welkom door de voorganger

Stil gebed

(gemeente gaat staan)

Intochtslied – Tienduizend redenen tot dankbaarheid [tot 4.25]

Bemoediging en groet

Lied – NLB 939 [ORGEL]

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand. U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

U werd een mens, U daalde neer
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer
die ons van elke vloek bevrijdt:
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis;
want door uw bloed, uw levenskracht
komen wij vrij voor God te staan.

Van eerste kreet tot laatste zucht
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Heilige Geest

Gesprek met de kinderen



Kinderen gaan naar de kindernevendienst, nemen kleine Paaskaars mee terwijl we zingen:



Wij gaan voor e-ven uit el-kaar
en de-len nu het licht
Dat licht ver-telt ons iets van God.
Op hem zijn wij ge-richt.

Straks zoeken wij elkaar weer op
En elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar
Het is voor allemaal

Kinderen naar de kindernevendienst, nemen kleine Paaskaars mee

One direction – History [3.15]

Lezing uit het Oude Testament

Genesis 26: 23-25

²³Van daar trok hij naar Berseba. ²⁴'s Nachts verscheen de HEER aan hem en zei: 'Ik ben de God van je vader Abraham. Wees niet bang want ik sta je terzijde, en ik zal je zegenen en je veel nakomelingen geven omwille van mijn

dienaar Abraham.' ²⁵Toen bouwde hij op die plaats een altaar, riep er de naam van de HEER aan en sloeg er zijn tenten op; zijn knechten begonnen daar een put te graven.

Overdenking

Kyriëgebed

Lauren Daigle – Remember [3.59]

Lezing uit het Nieuwe Testament – Lucas 24: 35-48

³⁵De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.

³⁶Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: 'Vrede zij met jullie.' ³⁷Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. ³⁸Maar hij zei tegen hen: 'Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel?' ³⁹Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb.' ⁴⁰Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. ⁴¹Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg hij hun: 'Hebben jullie hier iets te eten?' ⁴²Ze gaven hem een stuk geroosterde vis. ⁴³Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. ⁴⁴Hij zei tegen hen: 'Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.' ⁴⁵Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. ⁴⁶Hij zei tegen hen: 'Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, ⁴⁷⁻⁴⁸en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem.

Lied – Opwekking 801 / Het leven in mij [4.01]

Overdenking

Meditatieve stilte



Lied – Ik zal er zijn [5.00]

VAN BINNEN NAAR BUITEN

Mededelingen/afkondigingen

Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

Gezongen Onzevader – Lied 1006 [ORGEL]

Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.

Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.

Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.

En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.

Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.

Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.

Inzameling van de gaven

Eerste rondgang: Diaconie
Tweede rondgang: Beheer en Onderhoud

Tijdens de collecte komen de kinderen terug – als ze binnenkomen

Slotlied – Opwekking 687 / Heer wijs mij Uw Weg [4.18]

Wegzending en Zegen

Lied – NLB 708: 1 en 6 [ORGEL]

Wilhelmus van Nassouwe ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven, uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.

Deurcollecte: Kerk in Actie Noodhulp

