

ORDE VAN DIENST

De Kern onderdeel van de wijkgemeente

“De Verbinding” i.o. – 28 april 2019 om 10.00 uur,
1e zondag na Pasen



Voorganger: ds. Harry Gijsen

Organist: dhr. Kees Heinen

lector: Wouter Schipper

m.m.v. Vocaalensemble “Quator Vocum” o.l.v. Klaas van der Heide

Lied 928



1 Hoe ik ook ben



in don - ker ge - huld,



nog wacht mij de mor - gen.

2 Hoe ik ook ben
verloren geraakt,
nog draagt mij een engel.

3 Hoe ik ook ben
geworden tot niets,
nog ziet mij die Ene.

Lied 644: 3 en 4



3 Ter - wijl wij van Hem spre - ken,



is Hij in on - ze kring



om ons het brood te bre - ken



van zijn ver - kon - di - ging.

4 Opdat wij zouden weten,
wat ons te hopen staat,
vraagt Hij ons om te eten:
een vis, een honingraat.

Voorbereiding

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Gemeente gaat staan nadat

Vocaalensemble “Quator Vocum” heeft gezongen:

If I take the wings Peter van Tour, 1988



If I take the wings of the morning And remain in the uttermost parts of the sea There thy hand shall lead me Even there also shall thy hand lead me

Psalm 139 : 9-10 9. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, Al ging ik wonen voorbij de verste zee, 10. Ook daar zou uw hand mij leiden, Zou uw rechterhand mij vasthouden.

Gemeente zingt: Psalm 139: 1, 2

1 Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Vocaalensemble "Quator Vocum: Alleluia door Klaas van der Heide
Alleluia, alleluia

Bemoediging en groet

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer

Lied 280: 1, 2, 3 en 5

1 De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't Woord aan ons geschiedt.
God roept zijn Naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

2 Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

3 Dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

5 Onthul ons dan uw Aangezicht,
uw Naam, die met ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

Kyriegebed

aan het einde zingen we : Kyrie eleison (lied 301k)

Kyrie eleison. / Kyrie eleison.

Christe eleison. / Christe eleison.

Kyrie eleison. / Kyrie eleison.

Vocaalensemble

"Quator Vocum: Sanctus & Benedictus door Anton Bruckner (1824-1896)

Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth.

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis,

*Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn
hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge.*



*Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge*

Horen

Gebed voor de opening van Gods Woord

 **Schriftlezing:** Genesis 28: 10-22

Lied: lied 928

1 Hoe ik ook ben
in donker gehuld,
nog wacht mij de morgen.

2 Hoe ik ook ben
verloren geraakt,
nog draagt mij een engel.

3 Hoe ik ook ben
geworden tot niets,
nog ziet mij die Ene.

 **Schriftlezing:** Lucas 24, 13 - 35

Zingen lied: 647

1 Voor mensen die naamloos,
kwetsbaar en weerloos
door het leven gaan,
ontwaakt hier nieuw leven,
wordt kracht gegeven:
wij krijgen een naam.

2 Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan,
verschijnt hier een teken,
brood om te breken:
wij kunnen bestaan.

3 Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan,
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen:
wij worden verstaan.

4 Voor mensen die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.

Verkondiging

Vocaalensemble "Quator Vocum:

O felix anima door Giacomo Carissimi (1604-1674)

*O felix anima Quae coelum possides
Ad coeli numina Ad Christi lumina
Ad Dei limina triumphas O felix anima.*

*Oh gij, gelukkige ziel, die de hemel bereikt! de Hemelse Machten, het
Licht van Christus, het Verblijf van God triomfeert. Oh gij, gelukkige
ziel!*

Gaven

Voorbeden

Vocaalensemble "Quator Vocum: i f ye love me door

Thomas Tallis (1505-1585)

*If ye love me, keep my commandments. And I will pray the Father, and
he shall give you another comforter, that he
may 'bide with you forever;*



E'en the sp'rit of truth.

— *Johannes 14:15–17* 15. *Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.* 16. *En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid,* 17. *namelijk de Geest van de waarheid.*

Inzameling der gaven: 1e Diaconaal havenproject
2e beheer en Onderhoud

Slotlied 644: 1, 2 en 5

1 Terwijl wij Hem bewenen,
omdat Hij van ons ging,
is Hij aan ons verschenen
in zijn verheerlijking.

2 Terwijl wij om Hem treuren,
toont Hij ons hand en voet.
Hij komt door dichte deuren,
Hij spreekt zijn vredegroet.

5 Hij is de Heer en Koning,
die eeuwig bij ons is.
Zijn woorden zijn als honing,
zijn naam is als een vis.

Zegen

Amen

Uitgangscollecte: Algemeen kerkenwerk

U bent welkom na de dienst in de gemeentezaal
voor een kopje koffie of thee

