

Orde van dienst in “De Kern”, onderdeel van
wijkgemeente “De Verbinding” van de “Protestantse Kerk in
Nederland” te Spijkenisse

Zondag 24 maart, 3e zondag van de 40 dagen tijd,
zondag oculi= mijn ogen zijn gericht op de Heer



Thema: Een nieuw begin: De eigenaar van een vijgenboom
heeft geduld, misschien zal de boom volgend jaar vruchten
geven

voorganger: ds. Harry Gijsen

organist: Peter de Rijke

lector: Wouter Schipper

lied 830: 1 en 2

- 1 Leven is wachten dagen en nachten
denken en dromen of het zal komen
dat grote geluk.
- 2 Leven is vragen wachten verdragen
zwoegen en zwijgen antwoorden krijgen
waarom je niet vroeg.

lied 546: 1 en 2

- 1 Wees blijde nu, in 't midden van het lijden,
verheug u, want gij zijt niet vruchteloos,
de koning komt de vredesstad bevrijden
en de woestijn zal bloeien als een roos.
- 2 Jeruzalem, verheug u in de vrijheid,
stad van de Heer, die zeer te loven is!
Wij heffen 't hoofd omhoog, o Sion, gij zijt
ons aller moeder, stad die boven is.

lied 831: 1 en 2

- 1 Gestuurd op wegen ongedacht,
als eenzaam vechter in de nacht
draag ik de mantel van profeet.
Met Gods verdriet ben ik bekleed.

Refrein:

Stem, die ons uitdaagt, vind bij ons gehoor!
Woord als daglicht, altijd laaiend vuur,
woon op onze lippen, adem in ons oor!

- 2 Ik riep: Gij vraagt te veel van mij.
Gij zijt te groot, ga mij voorbij!
Maar spreken moest ik, aangeraakt
ben ik nu tot zijn stem gemaakt.

Refrein:



Stem, die ons uitdaagt, vind bij ons gehoor!
Woord als daglicht, altijd laaiend vuur,
woon op onze lippen, adem in ons oor!

Welkom en mededelingen ouderling van dienst

Om te beginnen

Zingen Psalm 25a, 1 en 2 (gemeente gaat staan)

- 1 Mijn ogen zijn gevestigd
op God, of Hij mij redt.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op Hem gezet.
Kan ik de nacht verduren,
waarin Gij verre zijt?
Gij zult mijn voeten sturen
in 't duister van de tijd.
- 2 Maar wees mij dan genadig
en richt mijn leven op,
dat ik opnieuw gestadig
kan gaan in 's levens loop.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op U gezet,
mijn ogen zijn gevestigd
op U, tot Gij mij redt.

Stilte

Bemoediging

- V. Onze hulp is in de Naam van de Heer
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V. die trouw blijft tot in eeuwigheid
A. EN NIET LOSLAAT HET WERK ZIJNER HANDEN

- V DE HEER ZIJ MET U
A. OOK MET U ZIJ DE HEER

- V. Heer, sta nooit toe dat wij van U verwijderd raken
A. HEER, STA NOOIT TOE DAT WIJ VAN U VERWIJDERD
RAKEN, AMEN

ZINGEN 281: 1, 2, 3 EN 5

- 1 Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!
- 2 Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!
- 3 Verschijn ons als de dageraad,
Gij, zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!
- 5 Dat ieder die zich tot U wendt
de gloed van uw genade kent.
Kyrie eleison!

GEBED OM ONTFERMING

ZINGEN 301K

Kyrie eleison. / Kyrie eleison.
Christe eleison. / Christe eleison.
Kyrie eleison. / Kyrie eleison.

UITLEG LITURGISCH BLOEMWERK



Horen

Gebed van de zondag

Een verhaal voor jong en oud:

De onvruchtbare boom

Een reiziger zag een boer werken in zijn boomgaard
Hij was onder de indruk van de schoonheid van de bomen en de vruchten die ze droegen.
Toen liep hij naar de boer en zei: gefeliciteerd met uw boomgaard
Men kan zo zien dat u er uw hele ziel in hebt gelegd.
Toch is één ding dat ik niet begrijp.
En de reiziger wees op een fruitboom die nauwelijks vruchten droeg.
Waarom laat u uw levenswerk ontsieren door die boom?
Toen glimlachte de boer en zei: "Die boom heb ik niet voor de vruchten, maar voor de schaduw.

Overweging bij het verhaal

Zingen projectlied

Wij bidden om een nieuw begin - cpl 3

tekst: Erik Idema
muziek: Gerard van Amstel

Refrein



Couplet



Aansteken kaars K.N.D.

Zingen: lied 830: 1, 2 en 3

- 1 Leven is wachten dagen en nachten
denken en dromen of het zal komen
dat grote geluk.
- 2 Leven is vragen wachten verdragen
zwoegen en zwijgen antwoorden krijgen
waarom je niet vroeg.



- 3 Leven is lijden niet te vermijden
onmacht verduren eindeloos turen
naar komend licht.

Lucas 13: 1-9

Zingen: lied 546: 1, 3, 4 en 5

- 1 Wees blijde nu, in 't midden van het lijden,
verheug u, want gij zijt niet vruchteloos,
de koning komt de vredesstad bevrijden
en de woestijn zal bloeien als een roos.
- 3 Jeruzalem, de stad van de belofte,
verwacht een nieuw bestaan van hogherhand.
De Zoon daalt van de Vader uit de hoogte
en maakt de aarde tot zijn vaderland.
- 4 Daar zal zijn zegen zich alom verbreiden,
in heel de wereld overvloed van brood.
Zo zal het zijn aan 't einde van de tijden,
de dageraad van God is rozerood.
- 5 Die in uw lijden zijt terneergezeten,
leef uw verlosser gretig tegemoet,
want deze tijden zijn U toegemeten,
maar als Hij komt, dan maakt Hij alles goed.

Verkondiging

Zingen lied 831: 1-3-5-7-8- en 9

- 1 **allen** Gestuurd op wegen ongedacht,
als eenzaam vechter in de nacht
draag ik de mantel van profeet.
Met Gods verdriet ben ik bekleed.

Refrein allen:

Stem, die ons uitdaagt, vind bij ons gehoor!
Woord als daglicht, altijd laaiend vuur,
woon op onze lippen, adem in ons oor!

- 3 **vrouwen** Zijn woorden ploegen door mijn grond.
Zij leggen bloot. Ze slaan een wond.
Hij roept om ons en klaagt ons aan.
Kan Hij niet zonder ons bestaan?

Refrein allen:

- 5 **mannen** Hij is een woord dat niet verwaait,
een vuur waarin de liefde laait,
een hamer die de rotsen splijt,
een God die aan ons mensen lijdt.

Refrein allen:

- 7 **vrouwen** Ik bande Hem uit hart en hoofd.
Zijn Naam dacht ik in mij gedooft.
Vergeefs ontliiep ik zijn geluid,
want als een vlam slaat Hij mij uit.

Refrein allen:

- 8 **mannen** Verliet ik dan de moederschoot
alleen voor leven totterdood?
Was zij, die mij het leven gaf,
mij maar geworden tot een graf.

Refrein allen:

- 9 **allen** Ik ben gevangen in zijn stem,
mijn leven spreekt alleen van Hem,
mijn God; Hij zit mij in het bloed.
Dat maakt mijn bitter leven zoet.

Refrein allen:



Met hart en handen

Inzameling der gaven:

1^e collecte: Diaconie

2^e collecte: Beheer en onderhoud

Dankzegging en voorbeden

Slotlied: 756 , 1, 2, 6 en 8

- 1 Laat komen, Heer, uw rijk,
uw koninklijke dag,
toon ons uw majesteit,
Messias, uw gezag!
- 2 Waar blijft het overlang
beloofde land van God,
waar liefde en lofgezing
verdrijven leed en dood?
- 6 Wij bidden, Heer, sta op
en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop
die onze Herder zijt!
- 8 De nacht is als een graf
Ontij heerst in het rond.
Kom van de hemel af,
O Ster van Gods verbond

Zegen

Gezongen Amen

Uitgangscollecte:

KIA 40 - dagentijd/ Stop kinderarbeid in India.



**U bent welkom in de gemeentesaal voor
een kopje koffie, thee, of een glas limonade**

