

Orde van dienst op zondag 27 januari 2019

ሀደሳ

הַדַּסָּה

አስቲር

אַסְתֵּר



**"QUEEN ESTHER"
Hadassah**



3^e zondag van Epifanie

voorganger: ds. Harry Gijsen

organist: Adrie van der Padt

lector: Wouter Schipper

vooraf

zingen: 738: 1 en 4

20: 1 en 6

Lied 738: 1, 4

1 Kom zing het lied van E-va,
de bron vol le-vens-kracht,
en zing het lied van Sa-ra
die moe-der wordt en lacht
en zing het lied van Han-na
die God be-stormt met haar ge - bed
en zing om-dat Ma - ri - a
Gods woord ter we-reld brengt.

4 Kom zing het lied van Anna
die uitzielt naar het kind
en zing het lied van Marta
die Jezus volgt en dient
en zing van de Maria's
die steeds hem hebben bijgestaan
en op de hemelbruiloft
aan Jezus' tafel gaan.

Psalm 20: 1, 6

1 Moge de Heer u antwoord geven
als u het kwaad benauwt.
U wacht een onaantastbaar leven,
zo gij zijn naam vertrouwt.
God heeft zijn vaandel hoog verheven
om ons zijn heil te tonen;
daarin heeft Hij zijn wil geschreven:
Mijn volk zal veilig wonen.

6 Heer, laten Israëls banieren
bevrijd en zegenrijk
het land van uw belofte sieren
ten teken van uw Rijk.
O, laat de koning zegevieren
voor aller mensen ogen;
dat God de Here goedertieren
ons antwoord geven moge.

Het lied tot de koning – melodie Lied 242 – LB 2013



1. O Ko - ning, ho - ge ma - je - steit
voor wie de aar - de heeft,
zie neer met uw goed - gun - stig - heid
op al - les wat daar leeft.

Wat adem heeft is niet ontwaakt
voor vrees alleen en pijn:
de mond is door uw Woord geraakt
voor liefdes brood en wijn.

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Om te beginnen

Zingen psalm 20: 1, 2 en 3

1 Moge de Heer u antwoord geven
als u het kwaad benauwt.
U wacht een onaantastbaar leven,
zo gij zijn naam vertrouwt.
God heeft zijn vaandel hoog verheven
om ons zijn heil te tonen;
daarin heeft Hij zijn wil geschreven:
Mijn volk zal veilig wonen.

2 Moge de Heer u hulp toezenden,
steun uit zijn heilig oord.
Hij zal zich tot uw offers wenden,
Hij, die uw roepen hoort.
Israëls Heer zal voor ellende
en onheil u behoeden.
Hij, die uw hartenwensen kende,
zij krachtig u ten goede.

3 Gij weet, wij willen u toejuichen
wanneer gij triomfeert.
Wij willen in Gods naam getuigen:
Hij gunt wat gij begeert.
Wij willen dat de stemmen zwijgen
die thans u tegenspreken,
wij willen, als de vlaggen nijgen,
Gods vaandels hoog opsteken.

Bemoediging en groet

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer

(iedereen gaat zitten)

Zingen lied 221: 1 en 2

1 Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heengeslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.

Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Drempelgebed

Zingen: lied 305: 1 en 3

1 Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Viert de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

3 Alle eer en alle glorie
geldt de Geest, die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

Horen

We ontsteken het licht voor de kinderen

Zondagsgebed

Vertelling vooraf

Esther 1 en 2;

Overdenking 1

We zingen een lied van Thomas Naastepad en daarna
luisteren we naar Esther 3

Het lied tot de koning. Auteur: Thomas Naastepad

Melodie: Nu is de dag voorbij gegaan - melodie Lied 242 – LB 2013

1. O Ko - ning, ho - ge ma - je - steit
voor wie de aar - de heeft,
zie neer met uw goed - gun - stig - heid
op al - les wat daar leeft.

The image shows a musical score for a song. It consists of four staves of music in G major (one sharp) and 4/4 time. The lyrics are written below the notes. The first staff starts with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 4/4 time signature. The melody is simple and melodic. The lyrics are: '1. O Ko - ning, ho - ge ma - je - steit'. The second staff continues the melody with the lyrics: 'voor wie de aar - de heeft,'. The third staff continues with: 'zie neer met uw goed - gun - stig - heid'. The fourth staff concludes the phrase with: 'op al - les wat daar leeft.' and ends with a double bar line.

Allen

Wat adem heeft is niet ontwaakt
voor vrees alleen en pijn:
de mond is door uw Woord geraakt
voor liefdes brood en wijn.

Vrouwen

Want liefde is uw koninkrijk
wij kunnen niet bestaan
als Gij niet ons uw scepter reikt,
ons wenkt om op te staan.

Mannen

Wie weet dat hij geboren is
voor meer dan voor de dood,
als alle lust verloren is
en Gij niet redt uit nood?

Vrouwen

Raak uw gemeente met uw gunst
en plant uw woorden in,
maar wil ook horen wat zij wenst,
zij is toch uw vorstin?

Mannen

Gij hebt haar voor uw troon gesteld,
neig U tot haar gesmeek,
en laat voor weinig zijn geteld
wat overmoedig leek.

Allen

Wij vragen wel maar weten niet
hoe arm wij zijn en blind,
verlicht ons hart opdat het zie
waar het zijn schatten vindt.

Allen

Bij U alleen is overdaad
voor meer dan levens tijd,
leer ons toch bidden, Heer, en laat
ons horen wie Gij zijt.

Lezen: Esther 3

Overdenking 2

Lezen : Esther 4: 4-17

Overdenking 3

Zingen lied 738: 1 en 2

1 Kom zing het lied van Eva,
de bron van levenskracht,
en zing het lied van Sara,
die moeder wordt en lacht
en zing het lied van Hanna
die God bestormt met haar gebed
en zing omdat Maria
Gods woord ter wereld brengt.

2 Kom zing het lied van Sifra
en Pua, die 't bevel
om jongetjes te doden
teniet doen bij de Nijl
en zing het lied van Mirjam:
in zee komt paard en ruiter om
en zing het lied van Ester
die massamoord voorkomt.

Voorbeden

**Avondmaalslied 377: 1 = allen, 2= allen, 3 = vrouwen,
4 = mannen, 5 = vrouwen, 6= mannen, 7 = allen**

1 Zoals ik ben, kom ik nabij,
met niets in handen dan dat Gij
mij riep en zelf u gaf voor mij -
O Lam van God, ik kom.

2 Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid -
O Lam van God, ik kom.

3 Zoals ik ben, verdoofd, verblind
tast ik naar U, die mij bemint,
bij wie mijn ziel genezing vindt,
O Lam van God, ik kom.

- 4 Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij.
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij -
O Lam van God, ik kom.
- 5 Zoals ik ben, in U te zijn,
en Gij in mij, in brood en wijn;
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn
O Lam van God, ik kom.
- 6 Zoals ik ben, - ja, dat ik dan
de lengte, breedte, hoogte van
uw diepe liefde vatten kan:
O Lam van God, ik kom.
- 7 Zoals ik ben: dat ik uw Naam
nu al, met alle heiligen saam,
en eens ook voor uw troon beeam
O Lam van God, ik kom.

Avondmaalformulier als vertelling

Gemeente van Christus,

Vandaag vieren wij het Heilig Avondmaal. Wij delen brood en wijn als gemeenschap. Wij delen omdat er met ons gedeeld wordt. Net als Esther met haar volk was verbonden en zich inzette voor haar volk, zo vieren wij ook de verbondenheid met elkaar en met velen, want wanneer wij alleen aan onszelf denken en onszelf willen voeden lukt dat niet, dan zijn we afgesloten van elkaar...

Dat, het afgesloten zijn van elkaar, is volgens een oud joods verhaal het verschil tussen hemel en hel. Het verhaal gaat dat een man die al jaren nadacht over hemel en hel op een nacht werd gewekt door een engel die

hem vroeg: "Ben je er nog altijd zo op gebrand om het verschil tussen hemel en hel te weten?"

"Ja," antwoordde de man, "ik wil niets liever dat dát weten." Hierop nam de engel hem bij de hand en samen vlogen ze door een dichte, eindeloze duisternis tot ze bij een gesloten poort aankwamen. De engel duwde de zware deur open en zei: "Dit is de hel. Houd je ogen goed open en zorg er voor dat je geen detail mist."

De man was zeer verbaasd. Er was, zoals hij verwachtte, geen duivel te zien in de hel, noch saters met bokkenpoten of vuren waarin mensen brandden. Al wat hij zag was een gigantische zaal vol eettafels en elke tafel was volgeladen met de verrukkelijkste eten. Zo ver hij kon zien zag hij mensen aan deze beladen feesttafels zitten. In eerste instantie benijdde hij hen, tot zijn blik op hun armen viel. Hij merkte dat hun armen vanaf hun schouders veranderd waren in vorken. En deze vorken waren zo lang dat, hoezeer de feestgangers er ook hun best voor deden, ze niet in staat waren het voedsel naar hun mond te brengen. Hun zinloze pogingen waren zo frustrerend dat ze paars zagen van woede, haat en honger.

De engel nam de man opnieuw bij de hand en leidde hem naar buiten. Voor de tweede keer vlogen ze door een dichte, koude duisternis, tot ze bij een andere poort aankwamen. De engel stopte, zwaaide de deur open en riep: "Mag ik je met vreugde presenteren: de hemel!" In eerste instantie raakte de man in grote verwarring, want de hemel zag er exact hetzelfde uit als de hel! Het was precies dezelfde gigantische ruimte, en ook hier stonden lange eettafels met de meest exquise gerechten. Zelfs de feestgangers zagen er identiek uit: ook bij hen waren de armen veranderd in onhandige, lange vorken. Even dacht de man dat de engel een flauwe grap met hem uithaalde, totdat hij nog eens goed keek en het verschil opmerkte. De mensen in de hemel waren niet kwaad of hongerig,

integendeel, ze lachten allemaal en waren goed doorvoed. Want deze mensen gebruikten allemaal hun lange gevorkte armen om hun burens te voeden. Ze werkten samen, ze hielpen elkaar en deelden het fantastische eten, zodat ze allemaal in gelijke mate aten, dronken en plezier hadden.

In de hel waren rijke tafels alleen de mensen leden honger, omdat ze hun lepel niet in de mond konden krijgen, want de armen waren recht.

In de hemel zag het er net zo uit, alleen voeden daar de mensen elkaar.

Dus wanneer wij elkaar helpen, wanneer wij delen en zorg hebben voor elkaar zijn wij verbonden en kunnen wij elkaar voeden. En daarom zoeken we in onze kwetsbaarheid elkaar steeds weer op, als mensen met vragen, met zorgen, met vreugde en zo zijn wij elkaar tot steun. In ons heilig Avondmaal staat niet het tastbare voedsel voorop. Nee, in onze gemeenschap kan onze ziel gevoed worden, door de verhalen uit de Bijbel, door muziek, door met elkaar in gesprek te zijn, door inderdaad ook met elkaar te eten.

En we halen ons te binnen hoe deze maaltijd teruggaat op het oorspronkelijke Avondmaal, Het laatste avondmaal waar Jezus met zijn discipelen aan tafel zit, was een sedermaaltijd. Een maaltijd die gehouden werd aan het begin van het Pesachfeest, dat herinnert aan de uittocht uit Egypte. Er werd gezamenlijk gegeten, een maaltijd die – ook nu nog bij de Joden – met rituelen gepaard gaat, o.a. het stellen van 4 vragen door het jongste kind aan de vader. Vragen die betrekking hebben op de rituelen die bij deze maaltijd horen.

Het Avondmaal, zoals wij dat vieren gaat terug op de woorden van Jezus aan deze sedermaaltijd, wanneer hij zegt *Neemt eet, dit is mijn lichaam* en *Dit is mijn bloed, voor velen vergoten*. Hiermee geeft hij een nog grotere diepte aan het Heilig Avondmaal. Het is een leven voor ons leven.

In onze maatschappij waarin de individualisering hoogtij viert en waar wij steeds meer zijn aangewezen op onszelf en waar we steeds langer op onszelf moeten blijven wonen, een maatschappij waarin de vereenzaming steeds groter wordt, in deze samenleving vieren wij als tegengeluid de maaltijd van samen. En zo zijn we een gemeenschap waarvan Petrus zegt: : Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen. Immers: Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen, hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven.

Dit is wat wij als geloofsgemeenschap, willen uitstralen.

Een gemeenschap waar met elkaar wordt meegeleefd, waarin we elkaar bemoedigen en elkaar mogen zegenen, waar – naar ik hoop – geen kwaad over elkaar gesproken wordt en waar we vrede nastreven. Vrede voor onszelf en vrede voor de wereld, ieder binnen onze eigen mogelijkheden.

We hebben daarin elk onze eigen verantwoordelijkheid die we op onze eigen manier vorm kunnen geven. De één niet beter dan de ander maar als verschillende vormen die naast elkaar bestaan en elkaar aanvullen.

We wensen elkaar daarom de vrede van Christus

Zo zijn we er voor elkaar, zo vertellen wij elkaar en zo luisteren wij naar elkaar. Dit alles in het geloof dat de Heilige Geest ons bezielt en deze wijn en dit brood tot meer maakt dan ze zijn, namelijk tot tekenen van het lichaam van Christus en tot wijn van het Koninkrijk.

Brood en wijn, als leeftocht voor onderweg.

En we bidden samen: Onze Vader...

We vieren een maaltijd van verbondenheid met Christus,
we vieren onze gemeenschap, samen aan tafel!
Komt nu allen die de verschijning van onze Heer Jezus
Christus liefhebben en elkaar zijn toegedaan in geloof,
hoop en liefde.

Bij de opgang naar brood en wijn staan de stille
collectepotten van de **diaconie**

De viering van de maaltijd

*Wij zingen tijdens de maaltijd **lied 762***



De Heer richt op zijn berg een maal - tijd aan,
van spijs en merg, van uit - ge - le - zen wij - nen;
van hein - de - en ver zal men aan ta - fel gaan,
de Heer is gul en goed voor al de zij - nen

2 Gezuiverd en belegen is de wijn,
zo rood als bloed, gerijpt tot heil en zegen;
op deze berg zal 't feestlijk toeven zijn,
hier leidt de Heer ons heen langs alle wegen.

3 Op deze berg neemt Hij de sluier weg
waar alle volkeren mee zijn omwonden;
de duisternis zal worden afgelegd,
geheimen opgeklaard, boeien ontbonden.

4 Wij treden aan het ontoegankelijk licht,
wij volkeren, wij heidenen, wij mensen;
wij zien het leven-zelf in het gezicht,
God haalt ons thuis van achter alle grenzen.

5 En Hij, het leven-zelf, verslindt de dood
tot overwinning en van alle ogen
wist Hij de tranen af. Het ochtendrood
gaat stralend op, een opgang uit den hoge.

6 Dit zeiden de profeten in zijn geest;
de bankring van de dood zal zijn gebroken,
de smaad van Israël wordt uitgewist;
zo zal het gaan, want zo heeft Hij gesproken.

en lied:787



1 Wijs mij niet af, ik kan je niet ver-la-ten,



en dwing mij niet mijn weg te-rug te gaan,



ik heb 't ver-le-den ach-ter me ge-la-ten



en al-tijd, al-tijd zal ik naast je staan.

2 Als jij niet thuis bent, zal ik op je wachten,
en waar jij gaat, ik wijk niet van je pad,
waar jij je rust neemt, zal ik overnachten,
in jouw bestaan ligt dat van mij vervat.

3 Jouw volk is mijn volk, daarbij wil ik wonen,
jouw God is ook mijn wondervolle God.
En waar jij sterft zal ook mijn einde komen;
ten slotte treft ons één en 't zelfde lot.

4 Waar jij je laatste rustplaats eens zult vinden,
begraaft men mij, nog steeds je bondgenoot.
Geen mens kan deze liefde ooit ontbinden,
daar komt geen einde aan dan door de dood

Na de maaltijd danken wij God

Slotlied lied 756: 1, 2, 4, 5 en 8

1 Laat komen, Heer, uw rijk,
uw koninklijke dag,
toon ons uw majesteit,
Messias, uw gezag!

4 Zal ooit een dag bestaan
voorgoed zijn weggedaan,
in deze wereldtijd?
dat oorlog, haat en nijd

2 Waar blijft het overlang
beloofde land van God,
waar liefde en lofgezing
verdrijven leed en dood?

5 Dat alle tyrannie
eens zal geleden zijn?
O sabbat Gods! En zie,
dan zal het vrede zijn!

8 De nacht is als een graf,
ontijzigt in het rond.
Kom van de hemel af,
o Ster van Gods verbond!

Wegzending en zegen - Amen

Uitgangscollecte: 2 en 3

beheer en onderhoud - PKN jeugdwerk JOP

