

Liturgie protestantse wijkgemeente  
"De Kern" te Spijkenisse  
voor de viering op zondag 6 januari 2019



Vooraf zingen voor de dienst: lied 515 en lied 521

1 Een kind ge-boren te Bet - le-hem,  
te Bet - le - hem!  
Ver-heugd is nu Je - ru - za-lem,  
hal - le - lu - ja,  
hal - le - lu - ja!

- 2 Wiens heerschappij geen einde kent,  
geen einde kent,  
Hij daalde neer om onze ellend.  
Halleluja, halleluja!
- 3 De koningen uit het Oostenland  
het Oostenland,  
vereerden Hem met offerand.  
Halleluja, halleluja!
- 4 Die knielden daar in ootmoed neer,  
in ootmoed neer,  
voor 't kleine kind, hun God en Heer.  
Halleluja, halleluja!
- 5 Die zich zo diep vernederd heeft,  
vernederd heeft,  
Hij is het die ons 't leven geeft!  
Halleluja, halleluja!
- 6 Hij maakt ons door zijn armoe rijk,  
zijn armoe rijk,  
en brengt ons in het hemelrijk.  
Halleluja, halleluja!
- 7 Zo zinge al wat zingen mag,  
wat zingen mag:  
den Heer zij dank op deze dag.  
Halleluja, halleluja!

en lied 521





1 Hij komt niet uit de gro-te stad.



Hij wordt niet in de ko-nings-burcht ge-bo-ren,



je zult zijn naam niet in pa-lei-zen ho-ren.



Waar zie je hem? In Bet-le-hem,



dat klei-ne gat waar Da-vid zat.



Hij komt niet uit de gro-te stad.

- 2 Hij draagt geen hermelijn, geen kroon.  
Maar dat is onbekend aan vreemde wijzen.  
Ze zoeken in Jeruzalems paleizen.  
Daar zegt men: "Heus,  
je bent niet wijs,  
hier is gewoon  
geen koningszoon.  
Hier zit Herodes op de troon."
- 3 Toch moet hij nu geboren zijn.  
Zijn ster is in het oosten al gaan schijnen.  
Als wijzen wil je niet zomaar verdwijnen.  
Ze komen er.

De gekke ster  
die vindt het fijn  
om gids te zijn  
naar Betlehem, een stad zo klein.

- 4 We noemen je nu niet meer klein.  
Je mag de stad van de Messias heten.  
Wat Micha heeft gezegd wordt niet vergeten.  
Jij, Betlehem,  
bent groot door Hem.  
Je mag het zijn  
in sterrenschijn.  
Jij, Betlehem, heet niet meer klein.

### Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

#### Om te beginnen

#### Beginlied 462: (staande gezongen)

- 1 Zal er ooit een dag van vrede,  
zal er ooit bevrijding zijn  
voor wie worden doodgezegen  
levenslang gebroken zijn?
- 2 Zal er ooit een blijvend heden  
vol van goede vrede zijn  
waar geen pijn meer wordt geleden:  
en het leven nieuw zal zijn?
- 3 Zie de takken aan de bomen  
waar het jonge groen ontluikt  
tot een stralend nieuwe zomer  
waar de vredesbloesem ruikt.
- 4 Zie de sterren aan de hemel  
waar het duister van de nacht  
door hun schijnsel wordt verdreven  
tot een nieuwe dag die lacht.



5 Zoals bomen mensen tonen  
dat er kracht tot groeien is  
zal de zoon der mensen komen  
die de boom des levens is.

6 Zoals sterren mensen melden  
dat geen nacht te donker is  
zal een kind ons komen redden  
dat het licht der wereld is.

### **Bemoediging en groet**

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V: Genade zij u en vrede van God onze Vader  
en van Jezus Christus, onze Heer

*Gemeente gaat zitten*

### **Zingen: psalm 72: 1, 2 en 3**

1 Geef, Heer, de koning uwe rechten  
en uw gerechtigheid  
aan 's konings zoon, om uwe knechten  
te richten met beleid.  
Dan ruist op alle bergen vrede,  
heil op der heuvelen top.  
Hij zal geweldenaars vertreden,  
maar armen richt hij op.

2 Zolang de zon des daags zal rijzen,  
de maan schrijdt door de nacht,  
moet al het volk hem eer bewijzen,  
hem loven elk geslacht.  
Hij moge mild zijn als de regen,  
het land tot lafenis.  
Vrede zal bloeien allerwegen,  
totdat geen maan meer is.

3 Heerse van zee tot zee zijn vrede,  
van land tot land zijn lof,  
de volken zullen tot hem treden,  
zijn vijand likt het stof.  
Tarsis en Scheba's verre stranden,  
brengt hem uw overvloed.  
Gij koningen van alle landen,  
valt deze heer te voet.

### **Kyriegebed, afgesloten met 301k**

V, Kyrie eleison. / G. Kyrie eleison.  
Christe eleison. / Christe eleison.  
Kyrie eleison. / Kyrie eleison.

### **Zingen loflied (gloria): lied 481**

1 Hoor, de engelen zingen de\_eer  
van de nieuw geboren Heer!  
Vrede op aarde, 't is vervuld:  
God verzoent der mensen schuld.  
Voegt u, volken, in het koor,  
dat weerklinkt de hemel door,  
zing met algemene stem  
voor het kind van Bethlehem!  
Hoor, de engelen zingen de\_eer  
van de nieuw geboren Heer!

2 Hij, die heerst op 's hemels troon,  
Here Christus, Vaders Zoon,  
wordt geboren uit een maagd  
op de tijd die God behaagt.  
Zonne der gerechtigheid,  
woord dat vlees geworden zijt,  
tussen alle mensen in  
in het menselijk gezin.  
Hoor, de engelen zingen de eer  
van de nieuw geboren Heer!



3 Lof aan U die eeuwig leeft  
en op aarde vrede geeft,  
Gij die ons geworden zijt  
taal en teken in de tijd,  
al uw glorie legt Gij af  
ons tot redding uit het graf,  
dat wij ongerept en rein  
nieuwgeboren zouden zijn.  
Hoor, de engelen zingen de eer  
van de nieuw geboren Heer!

### Horen

De lantaarn wordt aangestoken voor jongeren door de ouderling van dienst en op de liturgische tafel geplaatst.

### Gebed om de Heilige Geest

#### Lied bij de opening van de Bijbel:

**lied:** Liefdevolle God, kom in ons midden.

Wij die uw kind'ren zijn roepen U aan.

Open ons hart, zodat wij horen,

Geef ons uw Geest om uw Woord te verstaan.



#### Eerste lezing: Jesaja 60: 1 – 6

<sup>1</sup>Sta op en schitter, je licht is gekomen,  
over jou schijnt de luister van de HEER.

<sup>2</sup>Duisternis bedekt de aarde  
en donkerte de naties,

maar over jou schijnt de HEER,  
zijn luister is boven jou zichtbaar.

<sup>3</sup>Volken laten zich leiden door jouw licht,  
koningen door de glans van je schijnsel.

<sup>4</sup>Open je ogen, kijk om je heen:

ze stromen in drommen naar je toe;

je zonen komen van ver,

je dochters worden op de heup gedragen.

<sup>5</sup>Je zult stralen van vreugde als je het ziet,  
je hart zal van blijdschap overslaan.  
De schatten van de zee zullen je toevallen,  
de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot.

<sup>6</sup>Een vloed van kamelen zal je land overspoelen,  
jonge kamelen uit Midjan en Efa.

Uit Seba komen ze in groten getale,  
beladen met wierook en goud.

Zij verkondigen de roemrijke daden van de HEER.

#### Lied: psalm 72: 4, 5, 6 en 7

4 Hij zal de redder zijn der armen,  
hij hoort hun hulpgeschrei.  
Hij is met koninklijk erbarmen  
hun eenzaamheid nabij.  
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,  
die zijn in vrees verward.  
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.  
Hij draagt hen in zijn hart.

5 Leve de koning in ons midden,  
geef het Arabisch goud.  
Laten wij dagelijks voor hem bidden,  
nu hij de scepter houdt.  
Het veld zal blinken van het koren.  
Men zal het als een woud  
zelfs op de bergen ruisen horen,  
het ganse land is goud.

6 Bloei je naam in alle streken,  
zolang de zon verrijst.  
Zijn koningschap zij ons een teken  
dat naar Gods toekomst wijst.  
Dat opgetogen allerwegen  
de volken komen saam,  
elkander groetend met de zegen  
van zijn doorluchte naam.



- 7 Laat ons de grote naam bezingen  
van Hem die Israël leidt,  
want Hij alleen doet grote dingen,  
zijn roem vervult de tijd.  
Loof God de Heer, Hij openbaarde  
zijn wonderen, zijn eer.  
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.  
Ja, amen, loof de Heer.



### **Tweede lezing: Mattheus 2: 1 – 12**

<sup>1</sup>Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: 'Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.' Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden. 'In Betlehem in Judea,' zeiden ze tegen hem, 'want zo staat het geschreven bij de profeet: "En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden."' Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: 'Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.' Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.

### **Lied: 521**

- 1 Hij komt niet uit de grote stad.  
Hij wordt niet in de koningsburcht geboren.  
Je zult zijn naam niet in paleizen horen.  
Waar zie je hem, in Betlehem,  
Dat kleine gat waar David zat.  
Hij komt niet uit de grote stad.
- 2 Hij draagt geen hermelijn, geen kroon.  
Maar dat is onbekend aan vreemde wijzen.  
Ze zoeken in Jeruzalems paleizen.  
Daar zegt men: "Heus, je bent niet wijs,  
hier is gewoon geen koningszoon.  
Hier zit Herodes op de troon."
- 3 Toch moet hij nu geboren zijn.  
Zijn ster is in het oosten al gaan schijnen.  
Als wijzen wil je niet zomaar verdwijnen.  
Ze komen er. De gekke ster  
die vindt het fijn om gids te zijn  
naar Betlehem, een stad zo klein.
- 4 We noemen je nu niet meer klein.  
Je mag de stad van de Messias heten.  
Wat Micha heeft gezegd wordt niet vergeten.  
Jij, Betlehem, bent groot door Hem.  
Je mag het zijn in sterrenschijn.  
Jij, Betlehem, heet niet meer klein.

### **Overdenking**

#### **Zingen: lied 527**

- 1 Uit uw hemel zonder grenzen  
komt Gij tastend aan het licht  
met een naam en een gezicht  
even weerloos als wij mensen.



- 2 Als een kind zijt Gij gekomen  
als een schaduw die verblindt  
onnaspeurbaar als de wind  
die voorbijgaat in de bomen.
- 3 Als een vuur zijt Gij verschenen  
als een ster gaat Gij ons voor  
in den vreemde wijst uw spoor  
in de dood zijt Gij verdwenen.
- 4 Als een bron zijt Gij begraven  
als een mens in de woestijn.  
Zal er ooit een ander zijn  
ooit nog vrede hier op aarde?
- 5 Als een woord zijt Gij gegeven  
als een nacht van hoop en vrees  
als een pijn die ons geneest  
als een nieuw begin van leven.

### Met hart en handen

- Collecte 1: Budget maatje  
2: Beheer en Onderhoud

### Gebeden:

Gebed over de gaven

Dankgebed

Voorbeden, met gezongen responsie: **367<sup>e</sup>**



Heer, on-ze God, wij bid-den U, ver-hoor ons. boekOnline

Stil gebed  
Onze Vader

### Slotlied: lied 506 (indien mogelijk staande)

- 1 Wij trekken in een lange stoet  
op weg naar Bethlehem,  
wij gaan uw koning tegemoet,  
o stad Jeruzalem!  
Gezegend die zijn komst begroet  
en knielen wil voor Hem!  
refrein:  
Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,  
wij loven U, koning en Heer!
- 2 Al zijt Gij nu nog maar een kind  
zo kwetsbaar, teer en klein,  
wij weten dat het rijk begint  
waarvan Gij Heer zult zijn,  
een rijk waarin de vrede wint,  
van oorlog en van pijn.  
refrein:  
Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,  
wij loven U, koning en Heer!
- 3 Al gaat de vijand in het rond,  
de koning van het kwaad,  
al dreigt hij met zijn grote mond  
dat hij U eens verslaat,  
straks ligt hij dodelijk gewond  
wanneer zijn rijk vergaat!  
refrein:  
Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,  
wij loven U, koning en Heer!
- 4 Wij gaan op weg naar Bethlehem,  
daar ligt Hij in een stal  
die koning in Jeruzalem  
voor eeuwig wezen zal!  
Laat klinken dan met luider stem  
en blij bazuingeschal:



refrein:

Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,  
wij loven U, koning en Heer!

### **Wegzending en zegen**

met gezongen Amen:



**Uitgangscollecte: Diaconie**

---

Na de dienst is er koffie, thee en limonade  
in de wijkzaal.

