

# Gedachtenisdienst

– in “De Kern”

Protestantse Wijkgemeente PKN Spijkenisse–

bij het leven van

*Hennie Oosterhuis– ten Kate*

\*25 februari 1925 – +26 december 2018



Voorganger ds. Harry Gijsen  
Organist: Kees Heinen  
ouderling: Hennie Mast

Bij het binnenkomen van Harriët, Marja en Eric en de Kerkenraad speelt de organist.

### **Woord van welkom**

Bemoediging en groet

Harriët steekt de paaskaars aan

### **Zingen Psalm 139: 1 en 2**

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,  
Dieper dan ik mijzelf ooit ken,  
Kent Gij mij, gij weet waar ik ga,  
Gij volgt mij waar ik zit of sta.  
Wat mij ten diepste houdt bewogen,  
't ligt alles open voor uw ogen.

2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:  
wie weet mijn wegen zoals Gij?  
Gij kent mijn leven woord voor woord  
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.  
Ja overal op al mijn wegen  
en altijd weer komt gij mij tegen.

### **Woorden van Harriët om haar moeder te gedenken**

#### **Drempelgebed**

### **Zingen Lied 23 b**

1. De Heer is mijn Herder!  
'k Heb al wat mij lust;  
Hij zal mij geleiden  
Naar grazige weiden.  
Hij voert mij al zachtken  
Aan waatren der rust.

4. De Heer is mijn Herder!  
Al dreigt ook het graf,  
Geen kwaad zal ik vrezen,  
Gij zult bij mij wezen;  
O Heer, mij vertroosten  
Uw stok en uw staf!

**Lezen: Psalm 139: 1 – 18**

**Zingen Psalm 139: 7**

7. Gij hebt mij immer zelf gemaakt,  
mij met uw vingers aangeraakt,  
met toegewijde tederheid  
mijn nieren en mijn hart bereid,  
mij in de moederschoot geweven,  
mij met uw wonderen omgeven

**Overdenking**

**Zingen Liedboek 470**

1. Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mijn God,  
Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot;  
moog 't hart soms ook beven in 't heetst van de strijd,  
zijn liefd' en ontferming vertroosten altijd.

3. Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar,  
dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar,  
dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht  
en zing ik mijn psalmen in duistere nacht.

4. Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw,  
de rots mijner ziel, waar 'k eeuwig op bouw.  
Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood,  
dan rijst nog mijn loflied; "zijn goedheid is groot!"

## **Gebeden**

### **Zingen lied 913**

1. Wat de toekomst brengen moge,  
mij geleidt des Heren hand;  
moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.  
Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed!  
Leer mij slechts het heden dragen  
met een rustig, kalme moed!

2. Heer, ik wil uw liefde loven,  
al begrijpt mijn ziel U niet.  
Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet.  
Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom?  
Eenmaal zie ik al uw luister,  
als ik in uw hemel kom!

4. Waar de weg mij brengen moge,  
aan des Vaders trouwe hand,  
loop ik met gesloten ogen  
naar het onbekende land.

### **Wegzending en zegen**

Bij het uitdragen van Hennie speelt de organist: **U zij de glorie**