

# PKN Gemeente De Kern te Spijkenisse

## ZONDAG 25 NOVEMBER 2018 – VOLEINDINGSZONDAG

Laatste zondag van het kerkelijke jaar

Voorganger: Ds. Harry Gijsen  
Organist: Kees Heinen  
Piano: Teun Bakker  
Lector: Siny Aalbers

*Het is een traditie om op de laatste zondag van het kerkelijk jaar,  
juist voor het nieuwe jaar met advent, onze overledenen te gedenken.  
Wij noemen de namen en de leeftijd van hen die ons ontvallen zijn.  
We plaatsen een roos om niet te vergeten...*

\*\*\*\*\*  
**We zingen vooraf: lied 768: 1 en 2**



1 De he-mel van hier  
is niet de he-mel van ooit,  
wan-neer he-mel en aar-de voor - bij-gaan.

2. De hemel van ooit  
dat is de Heer als Hij komt,  
als de heersers der aarde gegaan zijn.

Welkom en Mededelingen

Om te beginnen

### Zingen: Psalm 97: 1 en 5

1.  
Groot Koning is de Heer.  
Volken, bewijst Hem eer,  
breek uit in jubel, aarde,  
nu Hij de macht aanvaardde.  
De landen wijd en zijd  
zijn in zijn naam verblijd.  
Op recht en op gericht  
heeft Hij zijn troon gesticht  
in de verborgenheid.

5.  
Gij die God liefhebt, haat  
hetgeen Hem tegenstaat.  
Hij heeft zijn hart ontsloten  
voor al zijn gunstgenoten.  
Hij redt u uit de hand  
van die u overmant;  
uw leven is bewaard  
bij Hem die heerst op aard;  
de Heer strijdt aan uw kant.

### Op de drempel

Vanmorgen kijken we terug. We kijken terug op een jaar. De mensen die ons ontvielen en die we missen en die we later in de dienst expliciet gedenken. We herinneren ons ook wat goed was dit jaar. We doen dat vanuit dat wat ons bezielt en inspireert, Gods Geest die onder ons is. Laten we stil worden en naar binnen keren...

### Bemoediging en groet

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer  
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  
  
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader  
en van Jezus Christus, onze Heer

-we gaan zitten-



## Zingen: lied 657

1. Zolang wij ademhalen  
schept Gij in ons de kracht  
om zingend te vertalen  
waartoe wij zijn gedacht:  
elkaar zijn wij gegeven  
tot kleur en samenklank.  
De lofzang om het leven  
Geeft stem aan onze dank.
2. Al is mijn stem gebroken  
mijn adem zonder kracht,  
het lied op and're lippen  
draagt mij dan door de nacht.  
Door ademnood bevangen  
of in verdriet verstild:  
het lied van uw verlangen  
Heeft mij aan 't licht getild!

## Drempelgebed

3. Het donker kan verbleken  
door psalmen in de nacht.  
De muren kunnen vallen:  
Zing dan uit alle macht!  
God, laat het nooit ontbreken  
Aan hemelhoog gezang,  
Waarvan de wijs ons tekent  
Dit lieve leven lang.
4. Ons lied wordt steeds gedragen  
Door vleugels van de hoop.  
Het stijgt de angst te boven  
Om leven dat verloopt.  
Het zingt van vergezichten  
het ademt van uw Geest.  
In ons gezang mag lichten  
Het komend bruiloftsfeest.

## Horen

### Liturgisch bloemwerk

### Zondagsgebed

*De jongeren verlaten de kerkzaal en gaan naar de nevendienst*

## Zingen: lied 766: 1

1. Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen,  
een nieuwe aarde ontstond  
om het geheim des levens te beseffen,  
niet meer in zee gegrond.  
Ik zag een stad verblindend naderkomen,  
een middelpunt van feest,  
Jeruzalem, zoals het in Gods dromen  
van ouds moet zijn geweest.

## 📖 Lezen: *Openbaring 21: 1 – 6, 22 – 26*

## Zingen: lied 768

1. De hemel van hier  
is niet de hemel van ooit,  
wanneer hemel en aarde voorbijgaan.
2. De hemel van ooit  
dat is de Heer als Hij komt,  
als de heersers der aarde gegaan zijn.
3. De hemel van ooit  
dat is: de tranen gedroogd,  
en geweld en ellende bedwongen.
4. De hemel van ooit  
dat is de vrolijke stad,  
waar God zelf bij de mensen zal wonen.
5. De hemel van ooit  
begroet de aarde van hier  
wanneer liefde het leven verandert

## 📖 Lezen: *Lucas 21: 20- 33*

## Zingen: lied 462

1. Zal er ooit een dag van vrede,      2. Zal er ooit een blijvend heden  
Zal er ooit bevrijding zijn      vol van goede vrede zijn  
Voor wie worden doodgezwegen      waar geen pijn meer wordt  
Levenslang gebroken zijn?      geleden  
en het leven nieuw zal zijn.
5. Zoals bomen mensen tonen      6. Zoals sterren mensen melden  
dat er kracht tot groeien is      dat geen nacht te donker is  
zal de zoon der mensen komen      zal een kind ons komen redden  
die de boom des levens is.      Dat het licht der wereld is.

## Verkondiging



## Zingen: lied 759

1 Gods kin - de-ren op aar - de  
zij wan-delen in het licht,  
om - dat zij ge-recht-vaar-digd  
zijn voor zijn aan - ge-zicht.  
Zij le - ven Hem ter e - re,  
zijn naam hun lie - ve lust.  
Zij ster - ven in de He - re,  
zij sla - pen zo ge-rust.

- 2 Zij slapen en ontwaken  
als in een ogenblik.  
God zal hen wakker maken,  
Hij waakt voor hun geluk.  
Zo worden zij veranderd  
tot heerlijkheid en eer.

Zij geven zich uit handen  
en leven in den Heer.

## Gaven en Gedachtenis

- Inzameling der gaven:** 1. Diaconaal Havenproject  
2. Beheer en Onderhoud

*De jongeren komen terug in de kerkzaal*

## Zingen lied 731

1. Vergeet niet hoe wij heten:  
naar U zijn wij genoemd.  
Zoudt Gij ons niet meer weten,  
dan waren wij gedoemd  
te sterven aan uw leven;  
maar zo Gij ons gedenkt  
is er een eeuwig leven,  
een ogenblik gegeven,  
een paasdag die ons wenkt.
2. Zij raken niet vergeten  
die over zijn gegaan  
tot u, want in uw heden  
bewaart gij hun bestaan  
Hun namen zijn verzekerd  
in uw gedachtenis,  
gij zult ze blijven spreken  
tot die Dag aan zal breken  
waarop het wachten is.
3. Vergeet niet hoe wij heten,  
wij heten naar uw naam.  
Uit duizenden gebeden  
Stelt zich uw eenvoud saam.  
Want zo zijt gij gebroken,  
Gelijk het ene licht,  
Van naam tot naam gesproken,  
Van dag tot dag ontloken,  
Zo zien wij uw gezicht.

## Gedachtenis



Inleidende woorden

De lange stoet van getuigen, ontelbare mensen, die ons zijn  
vóórgegaan, grote en kleine mensen, armen en rijken, kinderen en  
volwassenen.



Één onafzienbare rij, waarvan wij de laatsten bij name kennen. Mensen, sterk betrokken bij de gemeente, mensen, nog met een dunne draad verbonden aan de gemeente. Hun namen mogen niet verloren gaan en daarom noemen we vandaag hun namen, terwijl wij met lege handen staan, hopen wij op handen die vasthouden, troosten, tot het moment dat lege handen weer houvast vinden. En voor iedere naam zetten wij een roos neer, een kwetsbaar teken ter gedachtenis, als een knop aan een tak van een boom, ' geworteld in de bron van leven', als een beeld van nieuwe hoop, als een ster in de nacht. Als er nabestaanden in de kerk zitten mogen zij de roos plaatsen.

### Zingen: lied 942

1. Ik sta voor U in leegte en gemis,  
vreemd is Uw Naam, onvindbaar zijn Uw wegen.  
Zijt Gij mijn God, sinds mensenheugenis,  
dood is mijn lot, hebt Gij geen and're zegen?  
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?  
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen?
2. Mijn dagen zijn door twijfel overmand,  
ik ben gevangen in mijn onvermogen.  
Hebt Gij mijn naam geschreven in Uw hand,  
zult Gij mij bergen in Uw mededogen?  
Mag ik nog levend wonen in Uw land,  
mag ik nog eenmaal zien met nieuwe ogen?

### DIE UIT ONS MIDDEN WEGVIELEN...

1.  
21 november 2017, Sietske Mink, 86 jaar
2.  
9 december 2017, dhr. Leendert van Vliet, 96 jaar.
3.  
12 december 2017, Grietje Jacobi, 76 jaar.
4.  
12 januari 2018 Geziena Anna Andela-Goelema, 91 jaar

5.  
28 januari 2018 Johannes van der Vlis, 94 jaar
6.  
4 februari 2018 Barbera Beeke - Kooimans, 94 jaar
7.  
17 februari 2018 Johannes Petrus Maria van Eijk, 67 jaar

### Zingen: lied 737: 1, 2, 3 en 4

- |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Jeruzalem, mijn vaderstad,<br>mijn moederhuis, wanneer<br>zal ik u zien zoals ge zijt,<br>de bruid van onze Heer?                     | 2 Daar is geen pijn en geen verdriet,<br>geen afgunst en geen nijd,<br>en angst en armoe zijn er niet<br>maar altijd vrolijkheid. |
| 3 Daar is geen zon, daar is geen maan,<br>geen mist, geen duisternis,<br>maar 't licht komt van de troon vandaan<br>waar de Messias is. | 4 En zeker is geen ziekte<br>daar,<br>geen ongeluk, geen dood,<br>geen boze duivel, geen<br>gevaar<br>en geen gebrek aan brood.   |
8.  
1 maart 2018 Rachel Loeve - Bakker, 94 jaar
  9.  
20 maart 2018 Martha Maria Zevenbergen-Gebuijs, 76 jaar
  10.  
6 april 2018 Johanna Cornelia Dekker-Zwiep, 93 jaar
  11.  
21 april 2018 Elisabeth Trijntje Johanna (Bep) van Wijk - van Os, 80 jaar
  12.  
7 mei 2018 Maria Lena Panis - den Ouden, 74 jaar
  13.  
16 mei 2018 Leentje Kraak - van Ballegooijen, 84 jaar
  14.  
29 juni 2018 Abraham Voogt, 71 jaar



## Zingen: lied 737: 10 en 11

- 10 Want hier is alle zoet vermengd met gal en bitterheid, geluk wordt altijd weer gekrenkt, hoe nijpen schuld en spijt!
- 11 Maar daar is leven een en al verrukking en plezier en duizend jaren zijn er als dag van gistren hier.

15

9 juli Julianus van Ree, 75 jaar

16.

21 juli 2018 Margrietha Haebeltje Hartevelde - de Vries, 71 jaar

17

22 juli 2018 Johanna Zijlstra - Voerman, 83 jaar

18

7 augustus 2018, Jenny Vink - Smidt, 58 jaar

19

30 september 2018, Toos de Bruyn - van Leeuwen, 81 jaar

20

26 oktober 2018 Jan Bakker, 79 jaar

*Voor hem, voor haar, voor allen die ons zijn voorgegaan in de tijd dit jaar en hier niet zijn genoemd, maar die ons dierbaar zijn, plaatsen wij ook een roos en voor degenen die in de Dorsvloer en in de Ontmoetingskerk zijn genoemd plaatsen we ook een roos.*

## Zingen lied 737: 19, 20 en 21

19. De negers met hun loftrompet, de joden met hun ster, wie arm is, achteropgezet, de vromen van oudsher, .
20. van alle kanten komen zij de lange lanen door, het is een eindeloze rij, de kinderen gaan voor.

21. Jeruzalem, mijn vaderhuis, mijn moederstad, wanneer zal ik u zien? Wij zijn op reis naar u en naar de Heer!

*Ieder van u mag een kaarsje aansteken voor iemand die we wel uit het oog, maar niet uit het hart verloren hebben. We ontsteken de waxinelichtjes aan de paaskaars. We zien uit naar het Licht dat ons verbindt in dood en leven.*

## We zingen lied 748

- 1 Het duurt niet lang meer tot de tijd van Christus aan zal breken, en Hij in grote heerlijkheid het oordeel uit zal spreken. Het lachen is dat uur gedaan, als alles zal in vuur vergaan, naar Petrus heeft geschreven.
- 2 Dan klinken de bazuinen luid tot aan de verste kimmen. Dan zullen alle doden uit hun smalle graven klimmen. Maar die nog op de aarde gaan, die zal de Heer van stond af aan tot nieuwe mensen maken.
- 3 Als Hij het boek geheven houdt en leest wat staat geschreven, wat ieder mens zo jong als oud op aarde heeft bedreven, hoort ieder mens Hem bevend aan, hoort ieder wat hij heeft gedaan de dagen van zijn leven.
- 4 O Jezus, help mij dan ter tijd terwille van uw wonden, dat in het boek der zaligheid ook mijn naam wordt gevonden. Ik koester ook geen twijfel meer, ik weet ook wel, getrouwe Heer, dat Gij hebt overwonnen.



- 5 Heer Jezus, ach wat duurt het lang tot aan die dag der dagen.  
Zie ons op aarde klein en bang,  
bezocht door duizend plagen.  
Kom Rechter in uw majesteit  
in uw genade, kom, bevrijd  
ons van het kwade. Amen.

### Gebeden:

Voorbeden, stil gebed, Onze Vader...

### Slotlied: lied 765: 1,3, 4, 5 en 6

- 1 Gij hebt met uw brede gebaren  
de mensen gestrooid uit uw hand  
en in de seizoenen der jaren  
volmaakt Gij de oogst op uw land.
- 3 En wie zal het zaad onderscheiden,  
het zij tot verval of tot eer?  
Uw regen geeft regen aan beide,  
uw zon ziet op beide terneer.
- 4 Heer, zijn wij het zaad van uw akker,  
Gij doet ons ontkiemen tot graan.  
Wij slapen en Gij roept ons wakker,  
Gij doet ons uit aarde ontstaan.
- 5 Wij groeien de aarde te boven,  
wij rijpen in weer en in wind,  
totdat Gij in garven en schoven  
de mensen tezamen bindt.
- 6 En als Gij ons brengt in uw schuren  
ten tijde der eeuwigheid,  
o laat ons het dorsen verduren  
waarmee Gij het graan onderscheidt!

### Wegzending en zegen

Gem.: Amen

### Uitgangscollecte: Plaatselijk kerkenwerk



**U bent na de dienst welkom voor een kopje koffie of thee om nog even samen te zijn.**



**Deze dienst beluisteren? Zie: [www.dekernspijkenisse.nl/](http://www.dekernspijkenisse.nl/)**

