



Spijkenisse, De Dorsvloer

28 oktober 2018, aanvang 10:00 uur

Orde van dienst

Voorganger: Gera van der Linden
Organist: Evert van Beilen
Lector: Lenie Berghout

MENSEN ONTMOETEN GOD

Orgelspel

Enkele ogenblikken stilte

om ons voor te bereiden op wat komen gaat

Welkom en mededelingen

♪ **Intochtslied 65: 1 en 2**

Stil gebed

Bemoediging en groet

Kyriëgebed

♪ **Glorialied 146c: 1, 5 en 7**

Gebed om Gods Geest

Verhaal voor kinderen en andere mensen

Eerste lezing: Ezechiël 16: 8, 14 – 17

♪ **Lied 547: 1 en 2** (Zangen van zoeken en zien)

De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.

Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.

Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

Inleiding op de evangeliëlezing

Lezing: Johannes 7: 53 – 8: 11 (Naardense Bijbel)

Ze vertrekken, elk naar zijn huis. Maar Jezus vertrekt naar de Olijfberg.

's Morgens vroeg bereikt hij weer het heiligdom,- waar heel de gemeenschap tot hem is gekomen en hij, neergezeten, hen heeft onderricht.

Maar de schriftgeleerden en de Farizeeërs brengen een vrouw mee, op overspel betrapt; ze stellen haar op in het midden en zeggen tot hem: u geeft onderricht, welnu, deze vrouw is op heterdaad betrapt op overspel; in de Wet heeft Mozes ons geboden zulke (vrouwen) te stenigen; ú dan, wat zegt u? Maar dit hebben ze gezegd om hem te beproeven, zodat ze iets zouden hebben om hem aan te klagen. Maar Jezus heeft zich naar beneden gebukt en is met zijn vinger gaan 'schrijven in de aarde'. Maar als ze hem vragen blijven stellen richt hij zich op en zegt hij tot hen:

wie van u zonder zonde is werpe als eerste een steen naar haar!
Weer heeft hij zich gebukt en is gaan 'schrijven in de aarde'.

Maar op het horen hiervan zijn ze één voor één weggegaan, te beginnen bij de oudsten;

helemaal alleen wordt hij achtergelaten, met de vrouw die het middelpunt was.

Maar Jezus richt zich op en zegt tot haar: vrouw, waar zijn ze?- heeft niemand je veroordeeld? Maar zij zegt: niemand, heer!

Maar Jezus zegt: ook ik veroordeel je niet; ga heen, en zondig van nu af niet meer!

♪ Lied 833 (2x)

Verkondiging

Stilte

♪ Lied 975: 1 en 4

GOD EN DE MENSEN ONTMOETEN ELKAAR

Dankgebed en voorbeden, stil gebed

Viering van de Maaltijd van de Heer

Inleiding en nodiging

♪ Lied 646 (Zangen van zoeken en zien)

1. Brood - hier ge - deeld om het le - ven
voed-sel om ver-der te gaan,
te - ken van lief - de ge - ge - ven
in ons be - staan, om in Gods naam
de weg van Je - zus te gaan.

Beker – gereikt vanuit vreugde,
Wijn ingekleurd door de pijn
Teken dat het Hem verheugde – kwetsbaar te zijn
Om in Gods naam
De weg ten leven te gaan

Handen – bereid om te delen
Mensen, geplaatst in het licht,
Teken dat breuken wil helen – tot ons gericht
Om in Gods naam
De weg van liefde te gaan

Collecten

1^e collecte : Diaconie

2^e collecte : Beheer en Onderhoud

3^e collecte : KIA Hervormingsdag

Tafelgebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader

Vredegroet: ♪ lied 421 (2x)

Delen van brood en wijn

Tijdens de maaltijd zingen we:

♪ Lied 9 (Taizé)

Je - zus, U bent het licht in ons le - ven;
laat nim - mer toe, dat mijn dui - ster tot mij spreekt.
Je - zus U bent het licht in ons le - ven,
o - pen mij voor uw lief - de, o Heer.

The image shows the musical notation for the song 'Lied 9 (Taizé)'. It consists of four staves of music in a treble clef, with a key signature of one sharp (F#) and a 4/4 time signature. The lyrics are written below the notes. The first line of music corresponds to the first line of lyrics, the second line to the second line, and the third and fourth lines to the third and fourth lines respectively. The music is simple and melodic, with a final double bar line at the end of the fourth line.

♪ Lied 681

(vert.: kom, Heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde)

♪ Lied 568a

(vert.: waar goedheid en liefde is, daar is God)

Dankgebed

♪ Lied 839

Zegen

♪ Amen

Na deze dienst bent u van harte welkom in de benedenzaal voor een kopje koffie of thee. Voor de kinderen is er limonade. Een kleine bijdrage hiervoor wordt zeer op prijs gesteld.

Kinderen zijn altijd welkom in de diensten in De Dorsvloer. Helaas zijn er te weinig kinderen en leiding om wekelijks kindernevendienst aan te bieden. Daarom is er elke eerste zondag van de maand kindernevendienst tijdens de gewone kerkdienst en elke derde zondag van de maand om 16.30 uur Kliederavond in CBS De Marimba (Galileilaan) voor alle kinderen van 2 tot 12 jaar. De andere zondagen staan er tafels in de kerkzaal waar kinderen van harte welkom zijn om te knutselen, te lezen of (zachtjes) te spelen. Verzoek aan de ouders / verzorgers om in de buurt te gaan zitten en een oogje in het zeil te houden.

Gebruikt u dit papier niet meer?

Beneden onder de kapstok staat een papierbak

Meer weten over De Dorsvloer, kijk op: www.dorsvloer.nl

