

**Orde van dienst 9 september 2018 in de Kern
m.m.v. Gospelkoor Expression en Band uit Vlaardingen o.l.v.
Harm Jan Schenkel**



Voorganger: ds. Harry Gijsen
Organist: Adrie van der Padt

Thema: zonde

Welkom en mededelingen

Om te beginnen

Zingen: Psalm 32: 1 en 4

- 1 Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven
en toegedekt al wat hij had misdreven,
God rekent hem zijn dwalingen niet aan -
heil hem, die recht voor God is komen staan!

Ik kwijnde weg, zolang ik zwijgen wilde,
in zelfbeklag mijn levenskracht verspilde,
want dag en nacht woog zwaar op mij uw hand,
mijn leven werd zo dor als dorstig land.

- 4 Zo spreekt de Heer: "Mijn weg zal Ik u wijzen,
u ziet mijn oog, waarheen gij ook zult reizen.
Wees niet een dier dat koppig tegenstreeft,
zich slechts aan toom en bit gewonnen geeft."
Wie God ontvlieft heeft ondergang te vrezen-
wie tot Hem komt, mag bij Hem veilig wezen.
Gij die oprecht van hart en wandel zijt,
verheugt u in de Heer te allen tijd!

Bemoediging en groet

- V: Onze hulp is in de Naam van de Heer
G: **DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT**
- V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer
Amen

Expession: *so you would come...*

Nog voordat je bestond, kende Hij je naam. Hij zag je elk moment en telde elke traan. Omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn eigen zoon. Hij wacht alleen nog maar tot dat je komt. En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan. En niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. Omdat Hij van je houdt, gaf hij Zijn eigen Zoon. En nu is alles klaar wanneer jij komt. Kom tot de Vader, kom zoals je bent. Heel je hart, al je pijn is bij hem bekend. De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. Daarmee is alles klaar wanneer jij komt.



Gebed van toenadering

Expression: Hosanna

De engelen buigen bij de gedachte aan U, de duisternis wijkt voor het licht voor U. De prijs die u betaalde geeft ons een heel nieuw leven. Hosanna voor eeuwig, wij aanbidden U!

*U bent de vreugde waar mijn ziel naar verlangt. Het lam dat werd gedood voor mijn zonden en die ik aanbid. Koning der koningen, Heerser van alles, Hosanna voor eeuwig, wij aanbidden U!
Voor uw geduld en vriendelijkheid, gunst en genade, eer en glorie, omdat U het waard bent. Wij kunnen niet leven, niet ademen, niet zingen zonder U!*

Geen grotere liefde ter wereld dan U, niemand kan op tegen de dingen die U doet. Waar U ook gaat, ik zal U volgen. Eens zal elke tong Uw naam belijden. Dit huis van klei zal snel voorbijgaan. Maar wat de test ook zal zijn, U zult ons erdoor slepen. Hosanna voor eeuwig, wij aanbidden U!

De tien woorden als geloofsbelijdenis

Expression: I Will follow Him

Ik zal Hem volgen, waarheen Hij ook gaat. Ik zal altijd dichtbij Hem zijn, niets kan me daarvan weerhouden. Hij is mijn toekomst. Sinds hij mijn hart aanraakte, weet ik dat er geen oceaan te diep is, geen berg te hoog om mij van Zijn liefde te weerhouden.

Horen

Met de kinderen

Expression: lean on me,

Soms kennen we in ons leven pijn en verdriet. Maar als we goed nadenken weten we dat er altijd een morgen is. Leun maar op mij, ik ben je vriend. Ik help je om verder te gaan. Doe gerust een beroep op mij als je een vriend nodig hebt. We hebben allemaal iemand nodig om op te leunen.

Gebed om de Heilige Geest

 **We lezen : Ezechiël 33: 7-11**

Zingen lied 800: 1, 3, 5

- 1 Wat zou ik zonder U geweest zijn,
hoe zou ik zonder U bestaan?
Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn
en eenzaam door de wereld gaan.
Mijn liefde tastte in den blinde.
Een afgrond lag in het verschiet.
En waar zou ik een trooster vinden
die werkelijk wist van mijn verdriet.
- 3 Maar Christus gaf mij taal en teken
en ik ben zeker van zijn stem.
De nacht is voor het licht geweken,
het grondloos lot krijgt zin door Hem.
Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid
bij water, woord en brood en wijn,
omdat ik weet van zijn nabijheid
waar twee of drie vergaderd zijn.
- 5 Nog blijft, door stralend licht omschenen,
de heilige beminde ons bij.
Zijn bitter lijden doet ons wenen,
zijn hoge liefde maakt ons vrij.



Al wie met ons zijn hand wil grijpen
is welkom, vriend en bloedverwant.
Zijn hartenbloed doet allen rijpen
tot vrucht van 't hemels vaderland.

 We lezen **Mattheüs 18; 15 - 20**

Zingen lied 944: 1, 2, 3 en 4

- 1 O Heer, verberg U niet voor mij,
wanneer ik mij verberg voor U.
Gij weet het, ik ben bang voor U,
ontwijk U en verlang naar U.
O ga niet aan mijn hart voorbij.
- 2 En wees niet toornig over mij,
wanneer ik U geen liefde bied.
Ik noem U, maar ik ken U niet,
ik buig mij, maar ik ben het niet
en mijn gebed is tegen mij.
- 3 Spreek zelf in mij het rechte woord.
Zo vaak ik woorden voor U vond,
heb ik mij in mijn woord vermomd.
Nu wacht ik tot Gij zelve komt
en spreekt, zodat uw knecht het hoort.
- 4 Heer, roep mij als uw dwalend schaap,
dat U niet zoekt en U niet vindt.
Geef mij, als een die Gij bemint,
geef, dat ik als uw eigen kind
uw stem mag horen in mijn slaap.

Verkondiging

Expression: O happy day

Wat een geweldige dag, toen Jezus mijn zonden wegwaste. Hij leerde me hoe ik moest kijken, vechten en bidden en hoe ik het leven moest. Wat een heerlijke dag!

Expression: Baba yetu = onze Vader in het swahilli

Met hart en handen

Collecte: Hartelborght
Beheer en Onderhoud

Expression: Go like Eijah

Ooit zal mijn tijd om te sterven komen. Wanneer, dat weet ik niet. Maar als ik moet gaan, dan wil ik gaan zoals Elia: Ik wil opstijgen naar de hemel op witte paarden met vurige ogen! Heer, voor mijn zonden bied ik mijn verontschuldigingen aan, maar laat me gaan, als mijn tijd gekomen is, zoals Elia! Ik wil geen grafsteen boven mijn hoofd, ik wil geen vurenhouten kist als mijn bed en ik wil niet dat iemand zegt dat ik dood ben. Ik wil dat niemand huilt of verdrietig is of in de regen staat zonder hoed. Ik wil gelukkig naar omhoog gaan, stel je dat eens voor! Ik wil gaan zoals Elia!

Gebeden

Zingen lied 650: 1, 2, 3, 6 en 7

- 1 De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid.
- 2 Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.



- 3 Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

- 6 Het zaad der goedheid Gods,
het hoge woord, de Heer,
valt in de voor des doods,
valt in de aarde neer.

- 7 Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht

Wegzending en zegen

gezongen amen

Uitgangscollecte : PKN Jeugdwerk

