

Liturgie voor de dienst op 26 augustus 2018 om 10.00 uur

Voorganger: ds. Rein Brand

Organist: Adri v.d. Padt

Vooraf

Zingen voor de dienst: **lied 975: 1, 2, 3**

- 1 Jezus roept hier mensen samen
die in woord, gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen,
geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die goed en trouw is,
prijs de Zoon die mensen kent,
prijs de Geest die als de Trooster
zich naar ons heeft toegewend.
- 2 Jezus roept ons te belijden
Hem als Heer van het heelal,
hoeder van ons broze lichaam,
redder van wie faalt of valt.
Zing het uit, laat elk het horen,
zing het heilige verhaal,
zeg de wereld: Christus' glorie
is op aarde neergedaald.
- 3 Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als wij zijn,
ras of huidskleur, rangen, standen -
Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen, groot en klein,
ga met zaligen en zoekers,
die op zoek naar waarheid zijn.

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Om te beginnen

Beginlied (*staande gezongen*) **Psalm 139: 1, 2**

- 1 Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.
- 2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Bemoediging en groet

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer

Gemeente gaat zitten

Zingen: **lied 304**

- 1 Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen,
hemel en aarde, wilt zijn Naam bezingen:
Houdt Hem in ere!
- 2 Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven,
luistert naar Hem, het woord van alzo hoge:
houdt Hem in ere!



- 3 Zing van de Geest, de adem van het leven, duurzame kracht die mensen wordt gegeven waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen houdt Hem in ere!

Kyriegebed, afgesloten met **lied 301k**

Kyrie eleison. / Kyrie eleison.
Christe eleison. / Christe eleison.
Kyrie eleison. / Kyrie eleison.

Zingen gloria lied 150a

- 1 Geprezen zij God! Gij engelenkoor dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, die allen daarboven tot dankzegging riep.
- 2 Geprezen zij God! Gij allen op aard, aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!
- 3 Geprezen zij God! Laat alles wat leeft nu zingen voor Hem die alles ons geeft. Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet de glorie doen klinken van Hem die ons redt.
- 4 Geprezen zij God! Ons lied is gewijd aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. Om zijn goede schepping, om hemels genot, zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Horen

De lantaarn voor de kinderen wordt aangestoken door de ouderling van dienst en op de liturgische tafel geplaatst.
Gebed om de Heilige Geest

Zingen: Lied bij de opening van de Bijbel:

*** lied LIEFDEVOLLE GOD**

Liefdevolle God, kom in ons midden.
Wij die uw kind'ren zijn, roepen U aan.
Open ons hart, zodat wij horen,
geef ons uw Geest om uw Woord te verstaan.



Lezing uit 2 Koningen 4: 42-44

Lied Psalm 78: 2

- 2 Laat ons wat onze vaders vertelden doorgeven en aan onze kinderen melden. 't Getuigenis aan Israël geschonken, het heil dat van de hemel heeft geklonken, het is een licht dat ons ten leven leidt, - ons en alwie door ons wordt ingewijd.



Evangelielezing: Marcus 8: 1-21

Lied 383: 2, 3, 5

- 2 Zeven is voldoende toen en nu, zeven is voldoende alle dagen van ons leven, dank zij U.
- 3 Zeven is voldoende, brood en vis, Jezus is voldoende voor ons allen als de kring gesloten is.



- 5 Want Gij zijt de eerste
rond alom,
ja, Gij zijt de eerste
en de laatste,
kom, o Here Jezus – kom!

Overdenking

Zingen **lied 534**

- 1 Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden:
is zelf het licht dat ruimte geeft,
ons levenslicht, de Zoon van God.
- 2 Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.
- 3 Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.
- 4 Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

Met hart en handen

- Collecte 1: Wijk collecte
2: Beheer en Onderhoud

Gebeden:

Dankgebed en voorbeden - Stil gebed - Onze Vader, gezongen: **lied 1006**

Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.

Slotlied 416

- 1, Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen
Ga met God en Hij zal met je zijn.



2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Wegzending en zegen

Uitgangscollecte: Diaconie

Na de dienst is er koffie, thee en limonade in de wijkzaal.

