



**PROTESTANTSE GEMEENTE  
SPIJKENISSE  
WIJKGEMEENTE RONDOM DE  
ONTMOETINGSKERK**

**ORDE VAN DIENST voor zondag 22 juli  
2018 – Gezamenlijke dienst**

Thema – Bloeiende stenen

Voorganger – ds. Lennart van Berkel

Organist – Wim Ambachtsheer

Lector – Gert-Jan Mensink

Liturgische kleur – Groen

Ouderling van dienst – Marja de Vries

Diaken van dienst – Sonja Sallet-Zwikker

**VAN BUITEN NAAR BINNEN**

**Welkom door de voorganger**

**Ezechiël 36: 26 (door voorganger)**

<sup>26</sup>Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven.

**Stil gebed**

*(gemeente gaat staan)*

**Intochtslied – 216**

Dit is een morgen als ooit de eerste,  
zingende vogels geven hem door.

Dank voor het zingen, dank voor de morgen,  
beide ontspringen nieuw aan het woord.

Dauw op de aarde, zonlicht van boven,  
vochtige gaarde, geurig als toen.  
Dank voor gewassen, grassen en bomen,  
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,  
licht dat ooit speelde waar Eden lag.  
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,  
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

**Bemoediging en groet**

**Lied – NLB 1000: 2, 4 en 5**

Wij zagen mensen teer en fier,  
bloeien in steenwoestijnen.  
Wij zagen hoe de schepping nieuw  
gloort in vrede zonder einde.

*Refrein*

Komt Hij terug op onze weg,  
keert Hij verharde harten?  
Wanneer komt Hij met licht en lef,  
zaaigoed in onze handen?

Wij zagen rijken diep ontdaan,  
konden zichzelf niet geven.  
Wij zagen armen binnengaan  
in een huis vol licht en leven.

*Refrein*

Komt Hij terug op onze weg,  
keert Hij verharde harten?  
Wanneer komt Hij met licht en lef,  
zaaigoed in onze handen?



Wij zagen God verloren staan,  
zullen zijn kinderen komen?  
Wij zagen Gods hart opengaan:  
levend water, rijke stromen.

### *Refrein*

Komt Hij terug op onze weg,  
keert Hij verharde harten?  
Wanneer komt Hij met licht en lef,  
zaaigoed in onze handen?

### **Ezechiël 36: 26 (door voorganger)**

<sup>26</sup>Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven.

## VOORBEREIDING

### **Kyriëgebed**

#### **Glorialied – NLB 632: 1 en 2**

Dit is de dag die de Heer heeft  
gemaakt en gegeven.  
Laat ons Hem loven en danken,  
verheugd dat wij leven.  
Diep in de nacht  
heeft Hij verlossing gebracht,  
heeft Hij ons licht aangeheven.

Waren wij dood door de zonde,  
verminkt en verloren,  
doven van harte,  
verhard om zijn woord niet te horen,  
Hij is zo groot,  
Hij overmande de dood.  
Wij zijn in Jezus herboren.

## DIENT VAN HET WOORD

### **Gebed om de Heilige Geest – afgesloten met het zingen van NLB 632: 3**

Nu zend uw Geest, als een vuur,  
als een stem in ons midden.  
Dat wij van harte  
elkander verstaan en beminnen  
en zo voortaan  
eren uw heilige naam  
en U in waarheid aanbidden.

### **Kinderlied – De steen is weg**

<https://www.youtube.com/watch?v=CZr99MHs4FQ>

### **Gesprek met de kinderen**

#### ***Kinderen gaan naar de kindernevendienst, nemen kleine Paaskaars mee terwijl we zingen:***

Wij gaan voor even uit elkaar  
en delen nu het licht.  
Dat licht vertelt ons iets van God,  
op Hem zijn wij gericht.

Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal.  
Het licht verbindt ons met elkaar,  
het is voor allemaal.

### **Lezing uit het Nieuwe Testament – 1 Petrus 1: 22 – 2: 6 (door lector)**

<sup>22</sup>Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart, <sup>23</sup>als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord. <sup>24</sup>De mens



is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld: het gras verdort en de bloem valt af, <sup>25</sup>maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan.' Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is. <sup>2</sup>Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, <sup>2</sup>en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. <sup>3</sup>U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? <sup>4</sup>Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, <sup>5</sup>en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. <sup>6</sup>In de Schrift staat immers: 'In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.'

### **Lied – NLB 552: 1 en 2**

Dit is een dag van zingen!  
Voorgoed zijn wij bevrijd.  
Gods kracht zal ons omringen,  
zijn liefde duurt altijd.  
Ontsloten is de poort  
scharnierend op de vrede,  
wij zullen binnentreden  
en leven ongestoord.

Zijn intocht werd tot teken,  
tot hoeksteen van het recht;  
van vrede kwam Hij spreken,  
van leven warm en echt.  
Gezegend is zijn Naam.  
Hij heeft aan ons zijn leven  
en liefde doorgegeven  
tot grond van ons bestaan.

### **Verkondiging**

### **Meditatieve stilte**

#### **Lied – NLB 816 (op melodie van NLB 248!)**

Dat wij onszelf gewonnen geven  
aan het bevrijdende bestaan,  
aan wat ons uitdaagt om te leven.  
Dat wij de stille roep verstaan.

Dat wij versteende zekerheden  
verlaten om op weg te gaan.  
Dat niet de greep van het verleden  
ons achterhaalt en stil doet staan.

Omdat de huizen die wij bouwden  
geen onderkomen kunnen zijn.  
Omdat het bloedeloos vertrouwde  
ons achterdochtig maakt en klein.

Dat wat wij hebben ons niet gijzelt,  
dat wij van elke dwang bevrijd  
naar onbekende plaatsen reizen.  
Dat Gij ons onderkomen zijt.

## **VAN BINNEN NAAR BUITEN**

### **Mededelingen/afkondigingen**

#### **Dankgebed en voorbeden**

#### **Stilte**

#### **Onzevader**

#### **Inzameling van de gaven**

Eerste rondgang: Hospice De Waterlelie  
Tweede rondgang: Beheer en Onderhoud  
Deurcollecte: Diaconie



## ***Tijdens de collecte komen de kinderen terug***

### **Slotlied – NLB 686**

De Geest des Heren heeft  
een nieuw begin gemaakt,  
in al wat groeit en leeft  
zijn adem uitgezaaid.  
De Geest van God bezielt  
wie koud zijn en versteend  
herbouwt wat is vernield  
maakt één wat is verdeeld.

Wij zijn in Hem gedoopt  
Hij zalft ons met zijn vuur.  
Hij is een bron van hoop  
in alle dorst en duur.  
Wie weet vanwaar Hij komt  
wie wordt zijn licht gewaar?  
Hij opent ons de mond  
en schenkt ons aan elkaar.

De Geest die ons bewoont  
verzucht en smeekt naar God  
dat Hij ons in de Zoon  
doet opstaan uit de dood.  
Opdat ons leven nooit  
in weer en wind bezwijkt,  
kom Schepper Geest, voltooi  
wat Gij begonnen zijt.

### **Wegzending en Zegen**

*Gezongen Amen*

