

Kerkbalans 2019 – Samen Doen

Dromen Durven Doen is de titel van een boekje van Ben Tiggelaar over persoonlijke verandering. Echter alleen dromen en goede voornemens zijn niet voldoende. We zitten vast in gewoontes, koersen op korte termijn zaken en hebben weerstand tegen verandering. Allemaal heel menselijk. Voor verandering moeten we het durven: de drempel over om te gaan “doen”.

Trek al dromend een parallel met de kerk. Waar dromen we in de kerk over? Wat is ons visioen? Vragen waarbij je als Protestantse Gemeente te Spijkenisse, als Wijkgemeente of als gelovig gemeentelid toch even moet nadenken voor je een antwoord hebt. Een antwoord dat varieert, want onze dromen zijn allemaal anders. Dat is het mooie van de kerk, het is een eenheid in alle verscheidenheid. Door die verscheidenheid kunnen we ook een levende kerk zijn.

Laten we het “durven doen” aspect niet vergeten. Een levende kerk in een veranderende samenleving heeft de blik naar buiten gericht, is dienstig aan- en participeert in de samenleving. We hebben een mooie boodschap van geloof, hoop en liefde voor de samenleving. De kern van die boodschap is door de eeuwen gelijk, maar de vorm past zich aan, aan de tijd aan waarin we leven.

De zoektocht om een levende geloofsgemeenschap te zijn, in 2019 en daarna, is uitdagend en geeft onrust. We doen dat echter niet alleen; we zoeken in goed gezelschap met vier wijkgemeenten gezamenlijk. We geloven vol vertrouwen dat er met Gods zegen iets moois ontstaat in Spijkenisse.

Geld en ander bezit zijn middelen en geen doel op onze zoektocht. Ze zijn wel noodzakelijk om de wijkgemeenten te laten functioneren. Bij de actie Kerkbalans, die wordt gehouden van 19 januari t/m 2 februari 2019, wordt aan u een jaarlijkse vrijwillige bijdrage gevraagd voor de instandhouding en ontwikkeling van de wijkgemeente. Meer informatie vindt u in de Kerkbalans informatiebrief van de vier wijkgemeenten. Met een toezeggingsformulier dat na ca. 1 week bij u wordt opgehaald, of via internet kunt u uw jaarlijkse bijdrage toezeggen. Alvast hartelijk dank hiervoor.

Heeft u vragen of opmerkingen, aarzel niet om contact op te nemen met een kerkrentmeester voor financiële zaken of een wijkkerkenraadslid voor al het andere.

We leven in een boeiende tijd! Namens het College van Kerkrentmeesters wensen wij u een gezegend 2019 toe.

Frans Meijdam.

