

ONTMOETEN EN LEREN



Protestantse Kerk



Vorming- en toerustingsboekje van de
Protestantse Gemeente Spijkenisse

2018-2019

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	3
Voorwoord	4
Gegevens wijkgemeenten	5
Samen vieren	6
Gemeenteopbouw	7
Toerusting	7
Spiritualiteit en geloofsverdieping	8
De Bijbel centraal	8
Mystiek en meditatie.....	12
Literatuur	15
Culinair	15
Zang en Muziek	16
Kinderen en jongeren	17
Algemeen	17
Catechese en verder	17
Vieren	19
Ontspanning	19
Reizen	21
Ontmoeting	21
Kerk naar buiten	23
Pioniersplekken	27
Kerk en Israël Spijkenisse	29
Christelijke partners	31
Vrede voor de Stad	31
Kerkdiensten samen met verstandelijk beperkten	34

VOORWOORD

Beste lezers,

Gefeliciteerd met het feit dat u dit boekje in handen heeft of digitaal gaat bekijken! Dit boekje bevat namelijk talloze uitnodigingen en kansen om u/jou kennis te laten maken met het christelijk geloof, dit geloof te verdiepen of te verbreden, om het uit te beelden of uit te dragen, om vanuit dit geloof met elkaar in gesprek te gaan, om elkaar te ontmoeten rondom de bijbel, een ander inspirerend boek, kunst, terwijl we creatief bezig zijn of terwijl we met elkaar koken en eten. Maar soms ook ligt de aanleiding in met elkaar stil zijn, mediteren, schrijven, wandelen etc.

In alles echter hopen we iets van Gods liefde en aanwezigheid te ervaren, van Zijn Geest die verbindt, die inspireert, die uitdaagt en confronteert, die zalft en bemoedigt en nog zoveel meer. Voor Gods aangezicht, in de naam van Jezus, in verbondenheid met de Geest kan zoveel moois en bijzonders ontstaan, groeien of juist verdwijnen. In ons en door ons heen krijgen kerk en gemeente gestalte, worden rituelen ervaren, kunnen barmhartigheid en gerechtigheid zichtbaar worden.

Doet u/doe jij (weer) mee? Ook als je graag mee zou willen helpen in de organisatie meld u/je gerust. Want in alles geldt dat niet alleen wat we ontvangen, maar ook wat we geven van grote waarde is.

Achter elke activiteit staat vermeld vanuit welke wijkgemeente(n) deze georganiseerd wordt. Daarbij staat BR voor De Brug, OK voor De Ontmoetingskerk, KE voor De Kern en DV voor De Dorsvloer.

Schroom echter niet om deel te nemen aan activiteiten op andere plaatsen dan u/jij gewend bent. Ervaar de gastvrijheid in een andere wijkgemeente of in een school, op een strand, in een café om wat voorbeelden te geven. U/jij gaat nooit alleen zegt de God die er is en die er zijn zal...

We hopen u te ontmoeten!

Namens allen,

Ds. Lennart van Berkel

GEGEVENS WIJKGEMEENTEN

Wijkgemeente De Brug

Kerkgebouwen: Dorpskerk, Kerkring 1
Michaëlkerk, Anjerplein 1

Diensten: bijna elke zondag om 9.30 uur in de Dorpskerk
en 11.00 uur in de Michaëlkerk

Predikant: Vacant
T
E predikant@debrugspijkenisse.nl

Pastoraal werker: Annabell Magdeburg-de Jong
T 06-58911135
E pastoraalwerker@debrugspijkenisse.nl

Kerkelijk werker: Rob van Mourik
T 0181-675670
E kerkelijkwerker@debrugspijkenisse.nl

Website: www.debrugspijkenisse.nl



Wijkgemeente Ontmoetingskerk

Kerkgebouw: Ontmoetingskerk, Koningin Wilhelminalaan 1

Diensten: bijna elke zondag om 10.00 uur

Predikant: ds. L.L. van Berkel
T 0181-851398
E predikantok@gmail.com

Website: www.ontmoetingskerkspijkenisse.nl



Wijkgemeente De Kern

Kerkgebouw: De Kern, Eikenlaan 2

Diensten: bijna elke zondag om 10.00 uur

Predikant: ds. H. Gijsen
T 0181-854519
E dsgijsen@gmail.com

Website: www.dekern-spijkenisse.nl



Wijkgemeente De Dorsvloer

Kerkgebouw: De Dorsvloer, Zomerakker 415

Diensten: bijna elke zondag om 10.00 uur

Predikant: ds. M.L. Meijer
T 06-36501973
E predikant@dorsvloer.nl

Kerkelijk werker: Mw. G. van der Linden
T 0181-453348
E geravanderlinden@hetnet.nl

Website: www.dorsvloer.nl



SAMEN VIEREN

Vespers (gezamenlijk)

In de adventsperiode en de veertigdagentijd worden er Vespers gehouden in de Dorpskerk. Elke woensdag in die periodes. We starten om 19.30. We zingen, zijn stil en lezen uit de bijbel. Mooi om samen naar Kerst of Pasen toe te leven.

Stiltediensten (BR)

Ook dit seizoen zullen er weer stiltediensten georganiseerd worden. Deze diensten zullen op 16 september, 21 oktober en 18 november worden gehouden in de Dorpskerk. De data in het voorjaar van 2019 moeten nog gekozen worden.

Leerdiensten (BR)

In het voorjaar van 2019 zullen er weer leerdiensten worden gehouden in de Michaelkerk om 19.30 uur. De opzet is elke keer hetzelfde: we zingen een paar liederen en denken na over een bepaald thema of Bijbelgedeelte. Vaak is er ook gelegenheid om in gesprek te gaan met elkaar. De thema's worden nog vastgesteld en zullen worden gecommuniceerd via kerkblad en nieuwsbrief.

Meditatieve bronvieringen (DV, KE, OK)

In het komend seizoen willen wij als gezamenlijke wijkgemeentes opnieuw op zoek naar de Bron. Op zoek naar wat ons inspireert, wat ons drijft. Eén keer per maand gaan we op zondagavond in een alternatieve viering op zoek naar de Bron.

De ene maand een Taizéviering, de andere maand een andere vorm, zoals een meditatieve wandeling, bibliodrama, Iona-viering of beeldmeditatie. We denken hierbij aan verschillende vormen van vieren met telkens andere accenten. De ene keer met het accent op zang (Taizé, Iona, psalmgebed), een andere keer met het accent op stilte of met aandacht voor de meditatieve verwerking van een tekst, een bijbelgedeelte, een gedicht of anders.

Deze vieringen kunnen voorafgegaan worden door een gezamenlijke maaltijd, een gezamenlijke wandeling, een meditatief moment of andere vormen die kunnen helpen bij onze zoektocht naar de Bron. Kortom we zoeken naar nieuwe vormen van bezieling die we met elkaar vorm geven.

In dit seizoen zijn de vieringen op 14 oktober, 11 november, 9 december, 13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april en 12 mei.

We beginnen met een Taizéviering op 14 oktober en vervolgen die elke 2^e zondag van de maand daarna.

Wij vinden het fijn als ook leden uit andere wijkgemeentes meedoen met de Brongroep en zo een bijdrage leveren aan de voorbereiding en invulling van de vieringen.

Voor aanmelding of informatie: Anneke Klavers-Bras annekeklavers@upcmail.nl, Arie Euwijk arie.euwijk@gmail.com, Gilles van der Have g.have36@upcmail.nl, Irene Bronsveld berichtirene@hotmail.nl

Deze vieringen zullen plaatsvinden in de Dorsvloer, we beginnen (tenzij anders aangegeven) om 19.30 uur.

GEMEENTEOPBOUW

Huiskringen: Het hart van de gemeente (BR)

Naast de kerkdiensten vormen de huiskringen het kloppende hart van Wijkgemeente 'De Brug'. In een kerkdienst komen zoveel mensen dat het niet eenvoudig is om echt contact met elkaar te maken. Veel van de pastorale zorg in onze gemeente vindt dan ook plaats in de huiskringen. Met andere woorden: als je niet deelneemt aan een huiskring, mis je heel veel! Hoe werkt het?

Er zijn op dit moment 20 kringen, die heel verschillend van samenstelling zijn. Ze komen ook op verschillende dagen en verschillende tijden bij elkaar. De kringen ontmoeten elkaar om de week en het nieuwe jaarthema is: 'Sterk en moedig als Jozua'.

Alle huiskringen draaien in de **oneven** weken, week 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 en 51 (8x in 2018) en week 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 en 17 (8 x in 2019).

De toerustingsavonden voor de huiskringleiders worden gehouden op: op maandag **3 september** en **12 november '18**, **7 januari** en **15 april '19**. We komen bij elkaar in de Michaëlkerk, aanvang 19.45 uur.

We gebruiken weer het materiaal van het Evangelisch Werkverband, dat dit jaar voor het thema "**Sterk en moedig als Jozua**" heeft gekozen. Het materiaal bestaat uit 16 programma's waarin belangrijke thema's aan de orde komen uit het leven van Jozua. Het is fascinerend om hem op de voet te volgen, zijn aarzelingen te proeven en te ontdekken dat er alle reden is om de Heer te gehoorzamen en te vertrouwen. Sterk en moedig zet Jozua zijn voet op het land van de belofte.

Voor meer informatie kun je contact op nemen met Jenny Verwey (jm.verwey1@upcmail.nl) of Corry Stam-Timmermans (corrytimmermans@upcmail.nl). Zij hebben het overzicht en kunnen een goed advies geven welke kring het beste bij je past. Ook starten er regelmatig nieuwe kringen. Het is ook altijd mogelijk om gewoon een avondje geheel vrijblijvend te proberen.

TOERUSTING

Opvoedingscursus voor Tieners (BR)

De cursus "Parenting Teenagers Course" is bedoeld voor ouders met kinderen in de leeftijd van 11 tot 18 jaar. Het is een cursus van 5 avonden. Gerdien Drop en Froukje Dorland zullen de cursus geven. Nadere informatie over deze cursus volgt in de loop van het seizoen.

Cursus voor gebedsteams (BR)

Al enige tijd hebben wij in onze gemeente gebedsteams. Wij vinden het belangrijk dat er in onze gemeente ruimte wordt gegeven aan deze mogelijkheid van persoonlijke voorbede en zegening, ook wel aangeduid als 'ministry'. Velen van ons hebben al mogen ervaren dat er kracht en bemoediging van uit gaat.

Om mensen toe te rusten voor deze vorm van voorbede en zegening wordt opnieuw een cursus voor gebedsteams georganiseerd.

De cursus is toegankelijk voor iedereen die Jezus wil volgen en van Hem wil leren. In deze cursus willen wij leren voor mensen te bidden in de kracht en met de gaven van de Heilige Geest.

Nadere informatie over deze cursus volgt in de loop van het seizoen.



Toerustingsavonden pastoraat (BR)

Op de volgende data zijn de avonden voor de toerusting van het pastoraat. Alle teams worden verwacht: woensdag 3 oktober, donderdag 29 november 2018, maandag 18 februari en dinsdag 16 april 2019. We beginnen om 20.00 uur.

Toerustingsavond voor werkers in de kerk (BR)

Ook dit seizoen zal een toerustingsavond worden gepland voor een aantal onderdelen van de kerk. We beginnen vroeg, omdat we dan een maximaal rendement uit deze avond kunnen halen. Verdere informatie volgt nog. Deze toerustingsavond organiseren we samen met het Evangelisch werkverband en is ook voor de regio toegankelijk.

Spreeken in het openbaar (DV, KE, OK) (voorheen: lectorencursus)

Spreek je wel eens in het openbaar? Ben je lector? Werk je wel eens mee aan een kerkdienst? Of zou je dat wel willen, maar weet je niet of je het kunt? Kom dan naar de cursus 'Spreeken in het openbaar'. We nemen in 1 avond enkele hoofdpunten door m.b.t. stemgebruik, presentatie en andere lastige dingen. We oefenen met de microfoon en helpen elkaar een stapje verder.

De datum bepalen we later in het jaar, maar als je geïnteresseerd bent kun je contact opnemen met Ben van Duin (b.c.vanduin@gmail.com). Hij houdt je op de hoogte over de plannen voor de avond.

SPIRITUALITEIT EN GELOOFSVERDIEPING

De Bijbel centraal

Bijbelcursussen (BR)

Veel mensen willen meer weten van de Bijbel. Daarom wordt er een bijbelcursus gegeven: 4 avonden over een boek uit het Nieuwe Testament. Vanaf 19.45 uur is de inloop en 20.00 uur start van de avond in de Michaëlkerk. Jaap Visser leidt deze avonden. De kosten zijn ongeveer 10 euro voor een boekje met achtergrondinformatie. Opgave is noodzakelijk bij j.visser@solcon.nl. De data zullen op een later tijdstip in de nieuwsbrief en in het kerkblad Samen bekend worden gemaakt.

Bijbelkring "de Kern" (KE, DV en OK)

Al tijden komen mensen uit "De Dorsvloer", "De Kern", "De Ontmoetingskerk", maar ook uit "De Brug" en "Hekelingen" samen in deze kring op de dinsdagmiddag. Er is

een vaste kern, maar er komen ook mensen "aanwaaien" en daar zijn we reuze blij mee.

Vorig jaar zijn we met het **boek Handelingen** begonnen en daar gaan we dit jaar mee door. We zijn halverwege en beginnen nu aan het gedeelte van de reizen van Paulus. De schrijver van Handelingen heeft zijn stof zo geselecteerd en gepresenteerd dat de vertelde geschiedenis zo aanschouwelijk mogelijk wordt. Hij koos daartoe eerder voor een sprekend detail of een levendige scène dan voor volledigheid en een algemeen overzicht.

Zonder twijfel heeft de auteur vele en gevarieerde bronnen benut. De omvang en de herkomst ervan is moeilijk nog na te gaan, en evenmin in hoeverre ze vóór hem al op schrift waren gesteld. Zeker is alleen dat hij beschikte over een reisverslag van de missionaire tochten van Paulus. Verder kan uit het boek zelf worden afgeleid dat de auteur goed geïnformeerd was over de lotgevallen van de eerste christenen in Jeruzalem en Antiochië.

Het ligt voor de hand te veronderstellen dat Handelingen werd geschreven ná het Evangelie volgens Lucas. De meeste bijbeluitleggers dateren het boek na de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70. Sommigen achten het echter onwaarschijnlijk dat de auteur over de dood van Petrus en Paulus en de val van Jeruzalem zou hebben gezwegen als hij daarvan had geweten. Daarom nemen ze aan dat Handelingen kort vóór de vervolgingen onder keizer Nero in het jaar 64 is geschreven.

Zoals gezegd we gaan verder met de reizen van Paulus. Hoofdstuk 16 is ons startpunt. We rekenen op de mensen van vorig seizoen, maar nieuw instappen kan zeker ook. Dus we hopen op veel mensen. We komen één keer in de veertien dagen bijeen om te beginnen op **dinsdag 18 september, om 14.00 uur in de Kern, zaal zes.**
Reisleider: ds. Harry Gijsen. Laat mij even weten of u meedoet, tel. 0181-554519; e-mail: predikant@dekern-spijkenisse.nl

Het Bijbelboek Openbaring (KE, DV, OK)

Het is een boek vol visioenen, maar heeft ook een duidelijke opbouw. De visioenen lijken duister, maar ze zijn als een open deur waardoor men kijkt in de diepste waarheid van ons menselijk bestaan en dat de dingen niet toevallig en doelloos zijn, maar verborgen verbonden zijn met God.

Wie heeft de Openbaring geschreven? Is het Johannes, de discipel die de Here lief had, uit het evangelie? In ieder geval lijkt het erop dat de Openbaring geschreven is voor de Chr. gemeenten in Klein-Azië (het huidige Turkije). Deze gemeenten waren ontstaan rond de synagoge. Tot hen richt Johannes zich, maar over hun schouders heen tot heel de oecumene. Men neemt aan dat Johannes naar Pathmos was verbannen en geschreven heeft tijdens de hevige vervolgingen die onder keizer Domitianus (94-95 na Chr.) plaatsvonden.

Johannes' tijd was een tijd vol geweld. In de eerste plaats waren er de imperiale oorlogen van het Romeinse Rijk, maar de Pax Romanum was ook naar binnen toe vol geweld; de samenleving was nl. een slavensamenleving. Openbaring is geschreven vanuit het perspectief van zij die aan de onderkant zaten, daar waar de klappen vielen. De christelijke gemeente behoorde nl. ook tot de onderkant, die zich o.a. ook verzette tegen de goddelijke aanspraken die de keizer maakte, maar ook tegen het idee dat de goden zich manifesteerden bij ieder volk. Wie dat loochende werd een atheïst

genoemd. En zo speelt nog meer op de achtergrond van het boek Openbaring mee. *Hoe wil het boek Openbaring gelezen worden? Wat is het voor soort boek?*

Het boek Openbaring behoort tot de **Apocalyptische** literatuur. In deze literatuur vindt onthulling (dat betekent Apocalyps, het wegnemen van de sluier) van de gebeurtenissen van de eindtijd, van het einde der geschiedenis plaats. Eindtijd of laatste der dagen betekent niet het einde der geschiedenis, maar van deze geschiedenis, die moet plaatsmaken voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

De Openbaring behoort ook tot het genre dat men **verzetsliteratuur** kan noemen. Het behoort tot de illegale sfeer, zoals dat was met de verzetsbladen in W.O.2. De christenen verwachtten een andere samenleving dan die van de Romeinen (in die zin is Openbaring dus ook een politiekboek), maar men verpakte dat in een soort geheimtaal, die alleen voor de ingewijden verstaanbaar was. Net zoals de mensen boven de zestig allemaal wisten wat er bedoeld werd in de oorlogsjaren met "foetsiemoetje".

In de loop der eeuwen is Openbaring op verschillende wijzen uitgelegd. Zo kun je Openbaring lezen als een kroniek van Johannes' tijd. In geheimtaal vertelt Johannes over zijn eigen tijd. Men noemt dit de tijdhistorische uitleg. Je kunt Openbaring ook lezen als een eindhistorisch boek. Johannes beschrijft wat er vlak voor Jezus' wederkomst zal plaatsvinden. Meer of minder duidelijk wordt een "spoorboekje" gegeven van het laatste der dagen.

Een derde benadering is de z.g. kerygmatische interpretatie: wat heeft de tekst ons in de situatie van vandaag te zeggen? Zo gaan wij er ook mee om, maar dan vanuit het mystagogisch Bijbellezen. Een lezing die van buiten naar binnen gaat. Eerst lezen we wat er staat. We proeven de woorden en de betekenis en vervolgens diepen we de woorden dieper uit en vragen ons af wat ze ons te zeggen hebben. Wat we dan vinden brengen we in contact met het eigen levensverhaal en laten het klinken binnen het geheel van het Bijbels getuigenis en de laatste vraag is: wat brengt het ons in ons contact met de Eeuwige?

Deze kring wordt geleid door ds. Harry Gijsen.

We komen één keer in de maand bijeen op de tweede maandag van de maand, dus 10 september, 8 oktober, 12 november, 10 december enz.

We komen samen **in de Kern** om **20.00 uur** en indien er veel belangstelling is kan de maandagmiddag erbij komen. Laat het mij weten: tel. 0181-554519; e-mail: predikant@dekern-spijkenisse.nl

De Psalmen – een levensboek (DV, KE, OK)

Samen gaan we ervaren dat de Psalmen een boek is waarin we onze levensweg kunnen herkennen. Aan de hand van enkele psalmen gaan we op persoonlijke ontdekkingstocht. Vanwege ziekte zijn deze bijeenkomsten vorig jaar niet doorgegaan. In het nieuwe seizoen staan nu de volgende data gepland:

Woensdagavond 24 okt, 31 okt. en 7 nov., in De Dorsvloer om 19.30 uur. Deze avonden kun je volgen naast de gespreksgroep rond de psalmen (zie onderstaande), aangezien de insteek anders zal zijn.

Aanmelden bij Gera v.d. Linden, e-mail geravanderlinden@dorsvloer.nl, tel. 453348

Gespreksgroep rond psalmen – overdag (DV, KE, OK)

Psalmen, ze hebben een enorme zeggingskracht. Hoe komt dat? Wat zeggen ze ons dan? We gaan daarover met elkaar in gesprek. Natuurlijk zal er ook een algemene uitleg zijn over het boek van de psalmen en hoe het boek in elkaar zit. En er zal ook een korte uitleg zijn over de psalm qua achtergrond. Maar het belangrijkste onderdeel van deze bijeenkomsten is toch het onderling gesprek.

Iedereen mag een eigen psalm aandragen. We zullen zo'n psalm dan telkens op een bepaalde manier bespreken, bv. via de Lutherse bijbelmethode.

In principe komen we elke eerste woensdagmiddag van de maand bij elkaar om 14.00 uur in De Dorsvloer. Eerste keer is op **5 sept.**

Van harte welkom! Voor evt. vragen: Gera v.d. Linden, tel. 453348, e-mail: geravanderlinden@dorsvloer.nl

Bijbelkring voor mensen met een verstandelijke beperking (DV, KE, OK)

De gezelligste en meest verrassende catechese van Spijkenisse, speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking. Al vele jaren komen we één keer in de twee weken bij elkaar op donderdagavond van 19.30-20.30 uur. We lezen een verhaal uit een bijbel, bidden, zingen, kletsen...het is in ieder geval altijd gezellig! De bezoekers komen uit heel Spijkenisse (o.a. de Vijverhof en de Zuidwester).

Deze bijeenkomsten zijn in 'De Vijverhof' aan het Libelleveen 200 in Spijkenisse. Hebt u vragen of wilt u meedoen met deze gezellige groep, dan kunt u bellen met de leiding: Annelies Rootert (tel. 632387) en Marianne Koudijzer (tel. 642742).

Rebible (DV, KE, OK)

Veel mensen hebben niets meer met de Bijbel en toch kom je overal om je heen verwijzingen ernaar tegen. Dat deed Inez van Oord (hoofdredacteur Happinez) zich afvragen of er een nieuwe manier is om de verhalen te lezen. Met de vragen 'Wie?', 'Wat?', 'Waar?' en 'Waarom?' ging ze samen met haar broer en theoloog Jos op zoek naar een andere kijk op de Bijbel. Ze zochten naar de betekenis ervan: mystiek, symbolisch... In dit boek lees je de gedachten en vragen van Inez bij 'God' en enkele bekende bijbelverhalen. Haar broer Jos (theoloog) geeft soms ook een reactie. Daarnaast zijn de bijzondere illustraties het vermelden waard. Die vertellen hun eigen verhaal.

Door dit boek, kom je dicht bij de verhalen te staan en ga je je afvragen hoe je er zelf eigenlijk in staat. De een zal het mooi vinden, zoals Inez en Jos met elkaar, de verhalen en de cultuur in gesprek gaan, de ander kan er moeite mee hebben.

Daarom leek het ons mooi om dit boek met elkaar te bespreken. Er wordt van deelnemers verwacht dat ze thuis de teksten lezen, zodat we de bijeenkomsten kunnen gebruiken om de leeservaringen te bespreken. Het boek moet zelf worden aangeschaft / geleend. Er starten twee groepen:

Elke 3^e dinsdag van de maand, van 14.30-16.00 uur en elke woensdagavond van 20.00 tot 21.30 uur in De Dorsvloer.

- 18/19 september: pag. 8-67
- 16/17 oktober: pag. 68-109
- 18/19 december: pag. 110-161
- 15/16 januari: pag. 162-195
- 19/20 februari: pag. 196-235

Er is een maximum aantal deelnemers, dus aanmelden is nodig.

Marloes Meijer: predikant@dorsvloer.nl, 06 36501973

Rebible-avond (DV, KE, OK)

Op maandag 8 oktober gaan we naar de Open Hof in Hendrik Ido Ambacht om daar een bijeenkomst bij te wonen waar Jos en Inez van Oord vertellen over hun boek. Deze avond is gratis toegankelijk, met aan het eind een collecte ter bestrijding van de onkosten. De kerk is open vanaf 19.30 uur, de avond begint om 20.00 uur.

Ook voor wie de Rebible-avonden niet bijwonen, maar wel geïnteresseerd zijn in deze avond. *I.v.m. gezamenlijk reizen is aanmelden nodig.*

predikant@dorsvloer.nl, 06 36501973

Mystiek en meditatie

Mystieke teksten (KE, DV, OK)

In veel grote religies neemt mystiek een belangrijke plaats in. Daarbij gaat het om een bepaalde manier van denken en voelen, waarbij de logica niet het eerste is dat als uitgangspunt dient. Dat hoeft echter niet te leiden tot zweverigheid. Integendeel. Hadewijch, één van de grootste Nederlandstalige mystici, kan hoog stijgen, maar past haar mystiek beleven in het alledaagse leven in. Ze blijft dus met beide benen op de grond staan. Iets soortgelijks vinden we in de nagelaten mystieke teksten van Etty Hillesum. Voor wie haar niet kent: Etty was een seculiere joodse vrouw, afkomstig uit Deventer, zij studeerde in Amsterdam Oud-Zuid en stierf in Auschwitz. Etty spoort zichzelf en anderen aan om het goede in zichzelf 'op te graven' en te laten spreken. Dat stimuleert lezers om dat ook te doen. Zij durft daartoe buiten de gebaande paden te denken en te handelen en heeft onmiskenbaar mystieke ervaringen. Ik verkeer al jaren af en toe met de lectuur van Etty en ik moet u bekennen dat "door Etty's werk, door alles wat zij meemaakt en beschouwt, ik mijzelf meer en beter ben gaan zien".

In deze cursus *lezen we vooral Hillesum*. Een stukje Hadewijch zal niet ontbreken en wellicht komen ook nog andere mystieke teksten voor uit verschillende tijden en culturen. We verdiepen ons in de vraag wat een mystieke tekst is, en wat die teksten ons nu nog te zeggen hebben. En net als bij Hillesum gaan we kritisch te werk. Wie haar werk begrijpt, kan ook andere mystieke auteurs lezen, begrijpen en in hun cultuur plaatsen.

Ik zorg steeds voor de teksten. Elke middag wordt er een inleiding gegeven, worden teksten besproken en bekijken we wat die teksten ons nog te zeggen hebben. We komen samen in **de Kern**, steeds op de **derde maandagavond in de maand**, te beginnen op **17 september**.

Leider; ds. Harry Gijsen. Laat mij even weten of u meedoet. Tel. 0181-554519; e-mail: predikant@dekern-spijkenisse.nl

Gespreksgroep rond mystieke werken (DV, KE, OK)

De spirituele traditie van het christendom herbergt een onmetelijke rijkdom aan wijsheid en levenskunst. Er is veel over geschreven, maar die teksten zijn lang niet

altijd toegankelijk. De afgelopen jaren hebben we met een groep diverse boeken over en van mystici gelezen: Dag Hammerskjöld, Etty Hillesum, Meister Eckhart, Augustinus, Hildegard van Bingen, de woestijnvaders.

Het is gebleken dat het samen bespreken van de teksten en het uitwisselen van de gedachten en de gevoelens bij de gelezen teksten heel verrijkend is. De teksten komen dan veel meer tot leven, krijgen meer kleur en diepte.

Afgelopen jaar zijn we gestart met het lezen en bespreken van het boek: "Spiritualiteit als inzicht, mystieke gedachten en theologische reflecties", van Frans Maas. Een boek waarin een aantal van de besproken mystici opnieuw ter sprake komt, vanzelfsprekend ook met wat teksten van hun hand.

De eerste hoofdstukken waren erg boeiend en verrijkend en het boek hebben we nog lang niet uit. En daarom gaan we er het komende seizoen mee verder.

Op de achtergrond van dit boek staan hedendaagse zinvragen omtrent identiteit, houvast, leegte, overgave, lijden, schoonheid en kwetsbaarheid. In thematische reflecties komen deze thema's in beeld, waarbij telkens de vraag centraal staat hoe de christelijke spiritualiteit hier haar eigen bijdrage aan kan leveren.

Door de gesprekken die we met elkaar zullen voeren over onze leeservaringen komen we ook bij de vraag hoe we in ons eigen leven omgaan met die thema's.

De eerste bijeenkomst zal zijn op 25 sept. De andere bijeenkomsten staan gepland op. 17 okt., 14 nov., 11 dec., 16 jan., 12 feb., 13 mrt., 9 april en 21 mei.

Aan bod komen nog o.a.: Theresia van Lisieux, Etty Hillesum, schoonheid van het religieuze, en Kierkegaard. De bedoeling is dat je zelf het boek aanschaft en vooraf de afgesproken pagina's leest.

Wil je aansluiten bij deze groep? Weet je van harte welkom, ook als je er niet eerder bij was! Wel graag vooraf aanmelden bij Gera van der Linden, e-mail geravanderlinden@dorsvloer.nl, tel. 453348



Kloosterweekend (DV, KE, OK)

Het kloosterweekend van het afgelopen seizoen was een mooi weekend, waar veel goeds gebeurde. De mooie omgeving van het klooster, abdij Koningsoord, heeft daar zeker aan bijgedragen. Graag willen wij daarom ook in het nieuwe seizoen mensen de gelegenheid geven kennis te maken met dit klooster en het kloosterleven.

Van **28 t/m 30 juni 2019** zijn we welkom bij de zusters trapistinnen van de abdij Koningsoord in Oosterbeek. We leven op het ritme van de getijdengebeden en hebben tussendoor tijd voor onszelf, voor elkaar, voor bezinning en voor een aantal passende activiteiten.

Wie zin heeft in een inspirerend weekend in een mooie omgeving, wie kennis wil maken met het kloosterleven of wie meer informatie wil, kan contact opnemen met Anneke Klavers (annekeklavers@upcmail.nl of 06 12 74 85 65). Er kunnen maximaal 10 mensen mee, dus geef je snel op!

Kosten: ca. € 100,- p.p.; mocht dit bedrag een probleem zijn laat het dan weten, want het mag geen belemmering zijn om deel te nemen.

Meditatiegroep – Vacare (DV, KE, OK)

Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in meditatie. Ook vormen van meditatie vanuit de christelijke traditie zijn erg in trek. Om dit te bevorderen is *Vacare* opgericht, platform voor meditatief leven in en vanuit de Protestantse Kerk in Nederland

(www.pkn.nl/vacare). Meditatie is een oefening in aandachtig leven, stil en leeg worden om zo des te ontvankelijker te kunnen zijn.

Sinds een paar jaar hebben we in Spijkenisse ook een meditatiegroep die onder Vacare valt. We beoefenen afwisselend verschillende vormen van meditatie, vooral Lectio Divina (meditatief bijbellezen), innerlijk gebed (stil worden voor God) en geleide meditatie (je wordt in de meditatie meegenomen in het verhaal en d.m.v. vragen wordt je geholpen om dat verhaal te verbinden met je eigen leven).

Het voornemen is om in de loop van het seizoen een vorm van meditatie in combinatie met Bibliodrama te doen.

Iedereen die aan wil sluiten bij deze groep is van harte welkom. Iedere keer zal er een korte introductie bij de meditatievorm zijn en dat is voldoende om mee te kunnen doen. Na afloop is er gelegenheid om in stilte de groep te verlaten of gedachten en gevoelens met elkaar te delen voor wie dat wil.

De data voor het nieuwe seizoen zijn: 11 sept., 9 okt., 13 nov., 4 dec., 8 jan., 5 feb, 5 maart, 2 april, 14 mei en 11 juni.

We komen alle avonden om 20.00 uur in het stiltecentrum van De Dorsvloer bij elkaar. Je hoeft niet alle avonden aanwezig te zijn om toch mee te kunnen doen! Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij Gera van der Linden, tel. 453348, e-mail: geravanderlinden@dorsvloer.nl of Gilles van der Have, tel 0629417287, e-mail: g.have36@upcmail.nl

Cursus “Biddend luisteren” (BR)

De cursus “Biddend luisteren” zal in het najaar 2018 worden gegeven. Nadere informatie over deze cursus zal in de nieuwsbrief en in het kerkblad Samen worden bekendgemaakt.

Cursus Vrij om te zijn (BR)

Een cursus van 6 avonden in het begin van 2019 met als doel om persoonlijk te groeien en meer vrijheid te verwerven / gaan ervaren.

Gods bedoeling met ons leven is dat we als volwassen, vrije mensen (in Zijn Koninkrijk) kunnen functioneren. Toch komen we vaak situaties tegen waarin we anders reageren dan we als christen zouden willen. We worden boos om dingen waar we ons niet druk om hadden willen maken of trekken ons terug uit contact. We zijn soms impulsief in het tegemoet komen aan onze behoeften of juist meer aan de behoeften van anderen. Het is een uitdaging om samen te onderzoeken waar dit gedrag vandaan komt en hoe we kunnen groeien naar hoe God ons bedoeld heeft. In de cursus zullen we kijken naar het gezin waaruit we komen / waarin we zijn opgegroeid en wat dat hiermee te maken heeft.

De cursus is door Mary Pytches voor New Wine Engeland ontwikkeld. Met medewerking van Agnes Huizinga is er een Nederlandse versie van deze cursus beschikbaar op DVD, waar we gebruik van zullen maken.

De avonden zijn afwisselend: luisteren naar een inleiding op DVD, zelf bezig zijn (bijv. een invuloefening in het werkboekje), met elkaar in een kleine groep (met groepsleiding) van gedachten wisselen. Regelmatig zal er ook ruimte zijn voor gebed.

Het 'huiswerk' na elke cursusavond is bedoeld om een en ander praktisch te maken in eigen leven.

Data: **woensdagavonden 9 en 23 januari, 6 en 20 februari, 6 en 20 maart 2019**

Locatie: Michaëlkerk

Leiding: pastoraal werker i.s.m. enkele leden van het team gebedspastoraat

Kosten: 10 euro (incl. koffie en materiaal)

Informatie en aanmelding (graag voor 5 januari)

Marjo de Ligt, marjodeligt@upcmail.nl - tel 010-4743165

Er is ruimte voor 15 personen

Inspiratiedag Tiengemeten (DV, KE, OK)

De Brongroep nodigt u uit om deel te nemen aan een actieve en avontuurlijke inspiratiedag op het mooie eiland Tiengemeten. Daar gaan we wandelen, gezamenlijk aan opdrachten werken, maar vooral ook tijd nemen voor stilte en stilstaan bij jezelf. Back to basic, wat is belangrijk voor jou? Wat heb je nodig om je geloof te voeden? We gaan op stap met de gps en ontdekken wat Tiengemeten voor moois te bieden heeft en wie weet ontdek je nog wel wat nieuws bij jezelf.

De bedoeling is om september of oktober met elkaar op de fiets naar het eiland te gaan en daar het eiland te gaan verkennen. Het vraagt een enigszins goede conditie om dit te ondernemen. Mocht er behoefte zijn aan een aangepast programma, laat het ons dan weten! Heb je zin om mee te gaan? Meld je dan aan en dan komen we gezamenlijk tot een geschikte dag.

Voor informatie en aanmeldingen kan er contact opgenomen worden met Irene Bronsveld, e-mail berichtirene@hotmail.nl of tel. 06-13755819.

LITERATUUR

Leeskring in de Ontmoetingskerk (KE, DV, OK)

Al een aantal jaar is er in de Ontmoetingskerk een leeskring. Ook aankomend jaar gaan wij met veel plezier een nieuw seizoen starten. De boekbespreking is dit seizoen op de donderdagavond (was voorheen op de maandagavond) en via het kerkblad wordt tijdig aangegeven welk boek daarvoor gelezen moet worden.

De eerst boekbespreking zal zijn op donderdag 20 september. Het boek *Dorsvloer voor confetti* van Franca Treur is het boek wat wij gaan bespreken. Weet u van harte welkom!

Contactpersoon: Marion Tiessen 06-51939666

CULINAIR

Bijbels restaurant (gezamenlijk)

Na twee seizoenen Bijbels restaurant hebben wij nog steeds de smaak te pakken! We zijn begonnen met het boek Bijbels culinair van 'kookdominee' Han Wilmink en dit is uit. Daarnaast hebben we gewerkt met Bijbelse kookboeken van de deelnemers. Dit was heel verrassend en leerzaam.

Dit seizoen gaan we waarschijnlijk weer met een boek van Han Wilmink beginnen 'Koken met bezieling'. In een boek als deze legt hij verband tussen Bijbelse verhalen, cultuur, regels en gebruiken ten tijde van die verhalen en hoe die tot uiting kwamen in wat mensen aten en dronken. Een verrassende insteek die ons weer op een andere manier laten kijken naar de (sociale) betekenis van de maaltijd, reinheidswetten en de geloofsbeleving in de Joodse 'keuken' en die van het Midden-Oosten.

Met veel plezier lezen we de verhalen, luisteren we naar elkaars verhalen en delen we onze kookresultaten. Het concept is dat we ongeveer eens in de zes weken koken en elkaar ontmoeten. Ieder van de deelnemers bereid zelf (of samen met een andere deelnemer) een gerecht/gang aan de hand van de helder beschreven recepten. Inmiddels hebben we een vaste plek gevonden in de tuinkamer van één van de deelnemers. Daar eten en drinken we met elkaar en wordt waar nodig nog de laatste hand aan een gerecht gelegd in de goed geoutilleerde keuken aldaar.

Op **vrijdag 31 augustus** komen we voor het eerst weer bij elkaar (daarna waarschijnlijk vrijdag 19 oktober). Aanmeldingen **graag z.s.m.**. We beginnen telkens zo rond 17:00 uur tot ongeveer 20:00 uur. We zien jullie aanmeldingen graag tegemoet! Er is met de huidige groep nog plaats voor **enkele personen** dus wacht niet te lang! En anders is een tweede groep natuurlijk ook een prima optie.

Verdere info - Ds. Lennart van Berkel (zie voorin dit boekje voor contactgegevens)

ZANG EN MUZIEK

Zingkring in De Kern (KE, DV, OK)

Maakt het iets uit of je Zingkring de Kern of Zingkring (in de Kern) schrijft? Jazeker. Toen we in 2006 de Zingkring startten, was ze in eerste instantie opgezet met leden van De Kern. Ook dit jaar staat de Zingkring open voor (leden) alle wijkgemeentes. Met de naam Zingkring willen we aangeven dat we bij elkaar komen om te zingen (meestal eenstemmig) en ook een soort gesprekskring vormen. We oefenen nieuwe liederen uit het liedboek '*Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk*'. Samen beoordelen we deze liederen op de tekst en melodie met als doel het gebruik in de kerkdienst.

Soms werken we mee aan een kerkdienst bij de introductie van nieuwe liederen. Dan als ondersteuning bij de gemeentezang, soms ook met een zelfstandige functie, wanneer we een speciaal muziekstuk voor één van de feestdagen hebben ingestudeerd. Voor Kerst (di. 25 dec) en Goede Vrijdag (19 apr) willen we aan bijzondere liederen werken: een aantal 'Lessons en Carols' voor kerstmorgen en de Marcuspassie van Addie de Jong voor Goede Vrijdag. Deze passie is bijzonder omdat vooral gebruikt gemaakt wordt van bekende liederen uit het liedboek (1973 en het nieuwe liedboek).

Leiding: Ferrie Bierling (cantor) en ds. Harry Gijsen samen met de organisten Kees Heinen en Adrie van der Padt.

Data 2018/2019 start: **11 september** (met koffie en wat lekkers),
De eerstvolgende avond is dan op **9 oktober**;
daarna volgen we het schema van de 2^e en 4^e dinsdag v/d maand.
Uitzonderingen: 25 sept, 23 okt en 23 apr vervallen
- **30 okt** → is een 5e dinsdag (i.p.v. 23 okt)

Tijd: 20.00 – 21.30 uur

Plaats: De Kern

Iedereen is van harte welkom!

Passieproject zanggroep De Dorsvloer (DV, KE, OK)

Na alle positieve reacties op het kerstatorium van vorig jaar zijn Gera van der Linden en Art de Jonge begonnen met een nieuw project: liederen voor de Passie- en Paasdiensten. Voor alle diensten in de Stille Week (Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdagmiddag en paasnacht) willen we een paar liederen schrijven. Het idee is dat we telkens het evangelieverhaal van de dag bekijken door de ogen van iemand uit het evangelieverhaal.

Wil je meedoen? Graag! T.z.t. volgt meer informatie via de bekende kanalen.

KINDEREN EN JONGEREN

Algemeen

Jeugdwerk algemeen (BR)

Alle jeugdgroepen zijn in de even weken. Voor meer informatie over het jeugdwerk kan gemaïld worden naar de kerkelijk werker: kerkelijkwerker@debrugspijkenisse.nl

Jeugdwerk (DV, KE, OK)

Vind je het leuk om mee te doen met Sirkelslag (zie catechese), wil je bijbels koken, wil je een gala, loop je mee met de avondvierdaagse, wil je een jeugdweekend of liever naar Taizé? Anneke Klavers is dit jaar 'coördinator jeugd' en organiseert samen met anderen van alles voor kinderen en jongeren tot 20 jaar, en soms ook voor de 'oudere jeugd'. Hou haar mails in de gaten, of neem even contact met haar op voor meer informatie. *Anneke Klavers: 06-12748565*

Catechese en verder

Basics (OK, KE, DV)

Basics is 'catechese' speciaal voor kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Vorig seizoen waren we met 4 kinderen uit Spijkenisse en ook Hekelingen. We kwamen van september tot april, m.u.v. de vakanties, wekelijks bij elkaar. We hebben veel geleerd over de Bijbel, God, Jezus en de Heilige Geest, de kerk met haar rituelen en feesten en ontdekten waar 'geloven' nou eigenlijk over gaat.

We deden we spelletjes, waren creatief bezig en ontdekten we wie we zélf zijn en wat we vinden. En tot slot maakten we uitstapjes naar een andere kerk, de Voedselbank, deden mee met Sirkelslag en sloten af met een ware Escapekerk. Ook de thuisbios in de pastorie mocht natuurlijk niet ontbreken.

We gebruiken de methode 'Basics' van JOP, de jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. Alle nieuwe kinderen die net gestart zijn in groep 7 en de vertrouwde gezichten, nu in groep 8 zijn van harte welkom. Op dinsdagavond **11 september** is van **19.00-19.45 uur** is in de Ontmoetingskerk de voorlichtings- en welkomavond en leggen we met elkaar de grote puzzel over op welk tijdstip in de week alle/de meeste kinderen dit seizoen elkaar kunnen ontmoeten.

Voor meer informatie: ds. Lennart van Berkel (zie contactgegevens voorin dit boekje)

Corners (OK, KE, DV)

Met Corners willen we een vervolg bieden voor kinderen van 13-15 jaar (de eerste 2 klassen van de middelbare school) die eerder al Basics hebben gevolgd en graag met elkaar door willen. Maar uiteraard zijn andere, nieuwe kinderen ook van harte welkom! Hoewel de corner vooral een bekende sportterm is uit o.a. een voetbal en hockey, is het ook meer dan dat. Corner(s) verwijst hier in de eerste plaats naar Jezus die hoeksteen wil zijn. Hoeksteen van Gods tempel, maar ook hoeksteen in ons leven. Vanuit de hoeken van Ontmoetingen met God, Ontmoetingen met Mensen, Ervaringen met de Bijbel en Ervaringen in ons leven brengen we steeds weer de 'bal' van het geloof in, in ons leven. Hoe houden wij deze hoog? Schoppen we of slaan we deze bal alleen weg of gaan we deze telkens weer halen om verder te spelen, te dribbelen, steeds meer gevoel bij en mee te krijgen. We willen jullie uitdagen om met elkaar te ontdekken wat dat voor bal is, wat het speelveld is, hoe je kunt trainen, wie je medespelers zijn, wie voor jou de ideale coach(es) is/zijn etc. In hoeverre bepaalt geloof (ook) jouw toekomst. Op dinsdagavond **11 september** is van **19.45-20.30 uur** is in de Ontmoetingskerk de voorlichtings- en welkomavond en bespreken we of ook dit seizoen vrijdagmiddag/-avond het beste moment is om **tweewekelijks** elkaar te kunnen ontmoeten.

Voor meer informatie: ds. Lennart van Berkel (zie contactgegevens voorin dit boekje)

Doop en belijdenis (BR)

De doop symboliseert dat je sterft met Christus om met hem op te staan. Gedoopt worden betekent dat je lid wordt van de gemeente. Wie als kind gedoopt is, wordt dooplid van de gemeente. Op latere leeftijd kan je dan belijdenis doen. Dat betekent dat je in het midden van de gemeente uitspreekt dat het de keuze van je hart is om Jezus te volgen en met God te leven. Belijdenis doen is ja zeggen tegen je doop. Daarna wordt je belijdend lid van de gemeente. Wie op volwassen leeftijd wordt gedoopt, wordt direct belijdend lid. Informatie bij de kerkelijk werker Rob van Mourik. kerkelijkwerker@debrugspijkenisse.nl of 0181-675670

Tussen doop en belijdenis (DV, OK, KE)

De meeste volwassen leden van onze wijkgemeenten zijn (als kind) gedoopt. Gedoopt vanuit dankbaarheid, vanuit een verlangen, op het geloof van je ouders/verzorgers. Toch heeft lang niet iedereen ook die vervolgstap gezet: als volwassene JA zeggen tegen God en daarmee je doop bekrachtigen. Het geloof van je kinderjaren is veranderd, soms verwaterd of je hebt nog teveel vragen voordat je JA kunt zeggen. Graag nodigen we je uit om met elkaar die vragen te delen en te zoeken naar antwoorden waar je mee verder kunt. Gesprekken waarin we elkaar en God beter kunnen leren kennen. En tegelijk daarmee een vraag: gaat het alleen om 'kennen' of is geloof ook of vooral een zaak van het hart, de ziel? En hoe kan ik dan iets voelen, ervaren van God, zijn Geest of wat Jezus voor ons heeft gedaan? Als je jezelf in het bovenstaande herkent kun je je aanmelden bij ds. Lennart van Berkel (predikantok@gmail.com of 851398) en hopelijk kunnen we een groepje vormen om met elkaar op ontdekkingstocht te gaan. En wie weet groei je er naar toe om JA te kunnen zeggen.

20-plusgroepen (OK, KE, DV) – Start op dinsdag 18 september in de OK

Je bent rond de 20-35 jaar en je wilt eens wat verder nadenken over je leven. Je leeft in een wereld waarin 'contact' belangrijk is. Je netwerk van familie en vrienden, het

contact met mensen die belangrijk voor je zijn. En je relatie met God. Soms ervaar je daarin veel contact, soms wat minder en soms ook helemaal niet.

Over jouw contacten gaat het in deze gespreksgroep. We ervaren hoe mensen uit de bijbel omgingen met hun contacten (met God en mensen) en vergelijken dat met ons eigen leven, we praten over de actualiteit en hoe je geloof daarbij beleeft, we zijn creatief om wat dichterbij ons gevoelsleven te komen en we proberen van alles uit: meditatie, muziek, studie... En natuurlijk gaan we ook mensen ontmoeten. Elkaar, om te beginnen, maar er is ook ruimte voor bijzondere gasten of een uitstapje. Uiteraard mag je altijd aangeven wat je verder nog graag zou willen in deze groep.

De avonden worden inhoudelijk vorm gegeven door een voorganger. De 'serieuze' avonden zullen we afwisselen met af en toe een avond die jullie als deelnemers vrij kunnen invullen: een goede film, een leuk spel, samen taarten bakken... het is aan jullie. Dus kom je netwerk en geloof versterken, doe mooie ervaringen op en sluit gezellig aan!

Om zoveel mogelijk deelnemers in de gelegenheid te stellen om ruimte te vinden in de drukke agenda's zullen we dit jaar een jaarplanning maken. We komen 18 september om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk bij elkaar. Dan maken we een seizoensplanning (iedere zes weken) en eventuele groepsindeling.

Voor meer informatie ds. Lennart van Berkel

Vieren

Destination (BR)

Destination is de jeugddienst van De Brug. Het is een dienst waarin alle leeftijden welkom zijn, maar waar speciaal de nadruk wordt gelegd op de jeugd. De opzet van de dienst is gericht op jongeren en wat zij verwachten en willen in een dienst. Denk hierbij aan bands, drama, video en vele andere interacties. Elke dienst hebben we een thema uit het dagelijks leven. De diensten worden begeleid door verschillende bands, zowel van binnen de gemeente als daarbuiten. Ook de sprekers komen zowel van binnen als van buiten onze eigen gemeente.

Destination is bijna elke 4e zondag van de maand in de maanden september tot en met november, januari, maart tot en met mei. De dienst start om 19:30 uur in de Michaëlkerk. Meer weten? Kijk op www.facebook.com/DestinationBrug

Ontspanning

Sirkelslag Kids (DV, OK, KE)

Zit je in groep 6, 7 of 8 van de basisschool en heb je zin om mee te doen op een supergezellig spel, dat je tegelijk doet met tientallen groepen in heel Nederland? Geef je dan op voor Sirkelslag Kids op **16 november 2018** in de Dorsvloer.

Neem ook gerust een vriend(innet)je mee! En alle vaders en moeders zijn uitgenodigd om aan te moedigen!

Rock Solid (BR)

De leukste tienerclub van Nederland. Te gekke spellen, veel nieuwe vrienden, interessante onderwerpen waar je je mening over mag geven, bijvoorbeeld muziek,

vriendschap, keuzes maken. Voor jongeren van 11 tot en met 13 jaar, één keer per 2 weken op maandagavond 19.00 – 20.30 uur in de jeugdruimte van de Michaëlkerk. Informatie: rocksolid@debrugspijkenisse.nl

Sirkelslag Young (DV, OK, KE)

Zit je in de onderbouw van de middelbare school en heb je zin om mee te doen met een gezellig, afwisselend en interactief spel, dat je tegelijk speelt met tientallen andere groepen in Nederland?

Meld je dan aan voor Sirkelslag Young op 11 februari 2019 en wie weet gaat jouw groep er met de beker vandoor! Neem ook gerust iemand mee.

Wyldlife (Young Life)

Wyldlife wordt elke twee weken (in de even weken) op de vrijdagavond gehouden in de jeugdruimte en benedenzaal van de Michaëlkerk. Het begint om 19.22u en is tegen 21u weer afgelopen. Deze activiteit wordt georganiseerd door **Young Life**.

Alle jongeren van 11 t/m 15 jaar uit Spijkenisse (maar ook daar buiten) zijn welkom. Zij krijgen een programma voorgeschoteld vol verrassende activiteiten, spel, lol en avontuur, waarna een van de jeugdleiders een praatje houdt over het evangelie op een manier die jongeren begrijpen en die aansluit bij hun belevingswereld.

Zo willen we aan jongeren van buiten de kerk laten zien dat het christelijk geloof niet saai en vervelend, maar juist heel mooi, gaaf en avontuurlijk is en jongeren vanuit de kerk een plek bieden waar zij hun niet-gelovige vrienden makkelijk mee naartoe kunnen nemen .

Voor meer informatie neem contact op met Peter-Jan den Boer, pj.denboer@younglife.nl / 06-53304126 of kijk op www.younglife.nl onder het kopje 'Welkom'.

X-Site (BR)

X-Site is dé groep voor jongeren van 14 tot en met 16 jaar! Er wordt serieus gepraat, maar ook dom gelachen. De onderwerpen zijn divers. Dat houdt het een beetje spannend. Iedereen is welkom. Op de woensdagavond, één keer per 2 weken, in de even weken, in de Michaëlkerk. *Meer weten, mail naar xsite@debrugspijkenisse.nl*

Impact (BR)

Impact is de avond voor jongeren tussen 17 en 20 jaar. Ontspannen met elkaar praten en discussiëren over het geloof. Uiteraard met genoeg ruimte voor spel, film, napraten, lachen, ontspanning, diepgang, vragen en toepassingen in jouw dagelijkse leven. Voor iedereen tussen 17 en 20 jaar, eenmaal per 2 weken op donderdagavond.

Impact heeft een wisselend programma, de ene keer komen we in Spijkenisse samen, de andere keer in Hellevoetsluis. In Spijkenisse starten we om 19:30u, in Hellevoetsluis eten we eerst met elkaar en spreken we om 19:00u af.

Info via: impact@debrugspijkenisse.nl

18+ groep (BR)

Vanuit de Alpha voor 18-28-jarigen en de jongerenhuiskring (huiskring 18) is er een nieuwe groep ontstaan. Deze groep is vanaf nu de 18+ groep. Deze groep komt op woensdag bij elkaar, eens in de twee weken. Met regelmaat wordt er ook samen gegeten net zoals bij de Alpha-cursus.

Reizen

Taizéreis (DV, KE, OK)

In de afgelopen 12 jaar zijn er in de herfstvakantie jongeren vanuit Spijkenisse en omstreken een week naar Taizé geweest. De reis is elk jaar weer een succes, zowel voor de jongeren als voor de begeleiders. Daarom gaan we dit jaar weer, het liefst met nog meer jongeren.

In Taizé ontmoet je jongeren uit verschillende landen en culturen. Dagelijks zijn er ontmoetingen, gesprekken, is er Bijbelstudie en heb je heel veel lol! De diensten in de Verzoeningskerk zijn altijd bijzonder en er wordt veel gezongen.

De ervaringen die jongeren (en de begeleiders) in Taizé opdoen, gaan vaak een leven lang mee. Dit jaar gaan we voor het eerst op de zaterdag naar Cluny, een oud stadje in de buurt van Taizé, met een rijke historie.

We gaan van **zondag 21 t/m zondag 28 oktober 2018** en de reis kost €175,00

Ben je tussen de 15 en 30 jaar en wil je mee naar Taizé of wil je meer informatie?

Mail dan naar: annekeklavers@upcmail.nl



Reis naar Casella (omgeving Hilversum) (DV, KE, OK)

Van 15 t/m 17 maart 2019 willen we met een groep jongeren tussen de 18 en 35 jaar naar Casella. Casella is een kleine geloofsgemeenschap op een mooie plek in de bossen van Hilversum, die jonge mensen uitnodigt een paar dagen aan zichzelf toe te komen en bezig te zijn met vragen die op dat moment in hun leven spelen.

“Door het warme welkom voel je je meteen thuis hier. De spanning van thuis valt weg en je kunt je overgeven aan de rust die hier heerst. Door jullie ontspannen en vooral ongedwongen programma, had ik eindelijk tijd voor wat er in het dagelijks leven nogal eens bij inschiet: ik zelf.”

(gast Casella)

Elke dag zijn er laagdrempelige gebedsvieringen, kun je meedoen aan workshops en in gesprek met elkaar komen of juist de rust opzoeken. We verblijven met onze groep in de gastenboerderij, waar plaats is voor tien personen, dus: wees er op tijd bij!

Kijk ook eens op www.casella.nl.

Wil je mee naar Casella of wil je meer informatie? Mail dan naar: annekeklavers@upcmail.nl

ONTMOETING

Crea-team (BR)

Het Crea-team is een enthousiaste groep vrouwen die elke maandagmiddag in de huiskamer van de Michaëlkerk bij elkaar komt. We beginnen om 13.30 uur en eindigen 16.00 uur. Met elkaar maken wij kaarten, versieren we kaarsen en maken nog veel meer creatieve spulletjes! Alles wat we maken bieden wij te koop aan in onze kerk, op onze ouderendagen en op onze jaarlijkse bootreis. Neem eens een kijkje bij de kaartenstandaard in de Michaëlkerk en maak iemand blij met een kaartje. De

opbrengst is voor een goed doel. Natuurlijk is het niet alleen werken, maar er is ook voldoende tijd voor een praatje en gezelligheid. Nieuwsgierig geworden? De koffie en de thee staan klaar. Kom gerust langs of bel met één van ons, wij vertellen u graag meer over het Crea-team. Emma de Boer tel. 0181- 618146, Adri van Dongen tel. 0181- 625117, Gerrie Dikken tel. 0181- 662374 of Karin Hoogerwaard tel. 0181- 611375. Het Crea-Team heeft een eigen nieuwsbrief die één keer per twee maanden wordt uitgegeven. Deze is te zien op de website van onze wijkgemeente en op het prikbord.

Ouderendagen (BR)

In het voorjaar en het najaar wordt er een ouderendag georganiseerd. De ouderen verheugen zich altijd op deze dagen en tonen veel belangstelling. De eerstvolgende ouderendag zal plaatsvinden op **dinsdag 19 oktober 2018**. Een fijne gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een dienst bij de wonen. De uitnodiging ontvangt u persoonlijk. Daarnaast komt de uitnodiging ook te staan in de nieuwsbrief en kerkblad. Deze dag is voor gemeenteleden, maar ook voor bekenden buiten onze gemeente. Iedereen is van harte welkom. Voor meer informatie kunt u terecht bij Jenny van Zanten, tel: 0181- 617706.

Ontmoetingsmiddagen (OK, KE, DV)

De Ontmoetingsmiddagen zijn bedoeld voor onze ouderen. De middagen zijn gevarieerd en we streven naar ongeveer vijf middagen per seizoen. Soms bespreken we een onderwerp, een andere keer nodigen we een gast uit, en soms zijn we creatief. Alle middagen worden afgesloten met een maaltijd waar jong en oud welkom is. Middenin de zomervakantie ontmoeten we elkaar, jong en oud, voor een Chinese maaltijd.

Voor actuele informatie over deze middagen verwijzen we u naar het kerkblad. Ruim van tevoren worden de middagen aangekondigd en wat we op de betreffende middag zullen gaan doen. Voor alle middagen geldt; weet u welkom!

Jacqueline van der Meijde en Marja Voogt

Seniorensoos in De Dorsvloer - iedere maandagmiddag (DV, KE, OK)

Iedere maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur is er soos in De Dorsvloer, deze middagen zijn altijd erg gezellig. Daar worden spelletjes gespeeld o.a. Rummikub, Triominos en vooral sjoelen zijn erg in trek.

Maar er wordt ook geknutseld of met elkaar praten onder het genot van koffie of thee met iets lekkers. Om de zoveel tijd wordt er bingo gespeeld met mooie prijzen en de sjoelcompetitie eens in het halfjaar. Op de sjoelcompetitie wordt er fanatiek gespeeld, de soosleden spelen om drie prijzen. Deze middag wordt volgens traditie, advocaat met slagroom geserveerd. Om de 14 dagen is er ook klaverjassen. De hoogtepunten in het soosjaar zijn de kerst- en de paasviering.

Het bestuur hoopt dat het aantal soosleden de komende jaren zal groeien. Mocht u interesse hebben in een fijne maandagmiddag kom dan gerust binnen en proef de sfeer van de seniorensoos, de koffie/thee staat op u te wachten. Wilt u alleen maar klaverjassen, meldt u dan aan bij Teunis Vermeer, tel. 616865

Activiteitencommissie vanuit De Dorsvloer (DV, KE, OK)

Elk seizoen probeert het cluster Gemeenschapsvorming van Wijkgemeente De Dorsvloer activiteiten te organiseren, waar jong en oud elkaar op een ontspannen

manier kunnen ontmoeten. Komend seizoen zullen de bekende activiteiten als het versieren van de kerkzaal voor Kerst, het olieballen bakken rond Oud en Nieuw en het Paasontbijt weer aan de orde komen.

Daarnaast zullen er diverse andere activiteiten zijn, die we de ene keer zelf en de andere keer samen met de andere wijkgemeenten zullen organiseren. Onze activiteiten zijn in ieder geval bijna altijd voor zowel de Dorsvloer als voor de Kern en de Ontmoetingskerk. Het komende seizoen zullen we ons nog meer gaan inzetten om de samenwerking met de andere kerken uit te breiden.

Onze activiteiten worden aangekondigd tijdens de kerkdiensten op de beamer, in het kerkblad, op de website en via flyers/intekenlijsten in de kerken. We hopen ook komend seizoen weer op veel enthousiaste belangstellenden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitter Marianne Koudijzer, tel 0181-642742

KERK NAAR BUITEN

Open Dorpskerk (BR)

De deuren van de Dorpskerk staan op dinsdagochtend en zaterdag open voor publiek. Op dinsdag van 10 tot 12 en op zaterdag van 11 tot 13. Tijdens deze uren is iedereen welkom voor een gesprek, een bak koffie of een kijkje in de eeuwenoude Dorpskerk.

De openstelling op dinsdagochtend is gedurende het hele jaar, op zaterdag alleen tijdens de 'warmere maanden', ongeveer maart tot en met oktober.

Naast de vaste openstellingen is de Dorpskerk tijdens diverse gelegenheden ook open. Denk hierbij aan Koningsdag, Open Monumentendag en het Spijkenisse Festival.

Kerktuin De Oase (KE, DV, OK)

Dromen van een paradijs is dromen van een aarde met een rijke schakering aan flora en fauna, met welzijn en welvaart en waar mensen in gezondheid en vrede wonen, werken en recreëren. Zo'n klein paradijsje is er geschapen bij De Kern op de drempel naar de wijk. Het is een groen visitekaartje van de kerk in Spijkenisse naar buiten. Het is een oase voor bezinning, inspiratie, even tot rust komen en ontmoeten. Met de mogelijkheid van contact met een medemens wat ook een plek van ontmoeting met God kan worden. Misschien wel een gesprek dat je nodig hebt en je goed doet.

De tuin met zijn natuurlijke pracht, met zijn rust en stilte, en zoals op het bordje bij de ingang staat: Op die dag - spreekt de HEER - zullen jullie elkaar uitnodigen onder de wijnrank en onder de vijgenboom (Zacharia 3: 10). Die wijnrank slingert zich over de pergola, de toegangspoort tot deze tuin. Ga er maar onder door en wees welkom!

Om De Oase "levend" te houden is er regelmatig vernieuwing en onderhoud nodig. Op **elke tweede woensdagmorgen** en **iedere vierde dondermorgen** van de maand is er een vier- tot een zestal personen actief in de tuin. Het is altijd weer verrassend wat de natuur aan werk voor je in petto heeft. Zoek je ontspanning en wil je nuttig bezig zijn in de buitenlucht, wees van harte welkom, ongeacht de wijkgemeente waarbij je in de administratie opgenomen bent.

*Contactpersoon is Trijnie Huisman, tel.: 616067, mail: trijnie.huisman@upcmail.nl
Frans Meijdam*

OPEN DEUR-groep (oecumenisch)

Sinds 1985 is er een Open Deurgroep die maandelijks bij elkaar komt. We bespreken het thema dat aangegeven wordt in het oecumenisch blad de Open Deur. De onderwerpen liggen op het snijvlak van geloof en samenleving. Het raakt aan ons zelf, gelovig of niet gelovig, kerkelijk of randkerkelijk. Ds. Albi Baan bereidt de middagen voor met een diepgaande voorstudie!

Het zijn verrijkende middagen voor ons allen. De groep staat open voor een ieder. Er vallen leden af door ouderdom of ziekte, maar telkens weer komen er nieuwe leden bij. Mooi om te zien dat door de vele jaren heen deze groep nog steeds bestaat.

Elke derde dinsdagmiddag van de maand komen wij om **13.30 – ong. 15.30 uur** bij elkaar in een zaaltje van de Kern. Vooraf is er de mogelijkheid elkaar vast te ontmoeten met koffie of thee. De kerk is open om 13.10 uur.

Kerstwandeling (BR)

Op zaterdag 15 december 2018 is de kerstwandeling. In plaats van een monoloog of een voorstelling willen we het kerstverhaal echt bij de mensen brengen. Dit alles op een laagdrempelige manier. In plaats van zitten en luisteren gaan we lopen en ontdekken. Bezoekers lopen een route en komen daarbij aan bij diverse delen uit het kerstverhaal die worden verteld, gezongen of vertoond. Leuk en actueel en uitermate geschikt om iemand mee te nemen. Deze activiteit wordt samen met de Boekenberg, diverse horecagelegenheden en de gemeente Nissewaard georganiseerd. De start van de kerstwandeling is de Dorpskerk.

The Sound of Christmas (KE, DV, OK) – zaterdag 15 december 2018

Reeds drie jaar hebben we kunnen genieten van The Sound of Christmas. The Sound of Christmas Spijkenisse is een organisatie die als doelstelling heeft het organiseren van een laagdrempelige, zeer toegankelijke Kerstzang voor iedereen die met Kerst de behoefte voelt om te zingen van en luisteren naar bekende (en minder bekende) Kerstliederen en zo de boodschap van de geboorte van Jezus Christus mee te krijgen en hopelijk zelfs te ervaren. De Kerstzang is ook toegankelijk voor mensen die “alleen” maar op zoek zijn naar een beetje warmte.

We gaan dit jaar terug in de tijd met De Reünie special Christmas edition. Het is 10 jaar later en we gaan ons afvragen hoe het is met de herders, met die os en die ezel, de engelen, de herbergier en natuurlijk.....hoe zou het zijn met Jezus, 10 jaar na de geboorte van Jezus.

Kortom, een prachtig gezongen en gesproken verhaal, waaraan u als bezoeker zeker ook deel kunt nemen. The Sound of Christmas is ook dit jaar weer blij met de financiële steun vanuit het bedrijfsleven. Daarnaast sponsort Zinterest weer met de inzet van ds. Marloes Meijer. Dit jaar zijn we te gast in De Stoep, dankzij hun financiële en technische ondersteuning. Zet zaterdag 15 december 2018 vast in uw agenda voor weer een prachtige editie The Sound of Christmas. Verdere informatie gaat u in het kerkblad en de lokale media lezen.

Glazen Stal in december 2018?!

Terwijl het landelijke team van 3FM Serious Request ook nog aan het broeden is op hun plannen voor 2018 denken wij ook na over een inzamelingsactie in de kerstperiode. Gezien de onzekerheid bij de landelijke organisatie en de vraag of er überhaupt wel een Glazen Huis komt zetten we de naam Glazen Stal maar even in de ijskast. Ook kijken we naar meer lokale goede doelen om ons voor in te zetten. Het eerste gesprek met Linq Media heeft plaatsgevonden en hopelijk zal de kring van

deelnemende partijen spoedig groter worden. Bid met ons mee voor creatieve ideeën en mooie samenwerkingsvormen om ons diaconaal in te zetten voor zij die in nood zijn dichtbij en/of ver weg.

Hou de websites/Facebook en het kerkblad in de gaten. Het blijft een prachtig initiatief waarbij kerk en wereld hand-in-hand gaan zonder dat muren een scheiding vormen. Gods geest van verbroedering waait overal! We rekenen weer op jullie (financiële) steun en enthousiasme!

Alpha-cursus (BR)

De Alpha-cursus is wereldwijd een begrip. Op meer dan 20.000 plaatsen in 130 landen wordt door kerken en gemeenten een Alpha-cursus aangeboden. Voor miljoenen mensen betekende het een verrassende kennismaking met het christelijk geloof. Oorspronkelijk bedoeld als een 'basiscursus' over het christelijk geloof voor mensen die (nog) niet geloven. De cursus is in de loop der jaren bekend geworden om het grote aantal mensen dat op de vraag: 'is er meer?', een 'ja' kunnen antwoorden.



Als je iemand wilt introduceren voor de Alpha-cursus, kom dan gerust met haar/hem mee. Dat geeft meer verbondenheid en kan drempelverlagend zijn.

De cursus duurt zo'n 11 aaneengesloten donderdagavonden en een kort weekend. De vrijblijvende introductieavond en tevens startdatum is donderdag 10 januari 2019 en de cursus wordt gegeven in de Michaëlkerk, Anjerplein 1. We beginnen om 18.30 uur met een gezamenlijke maaltijd. Meer informatie is ook te vinden op de website: www.debrugspijkenisse.nl.

Aanmelden kan via: Rob van Mourik (675670) of alpha-cursus@debrugspijkenisse.nl

Na de Alpha (BR)

Aansluitend op de Alpha-cursus start er een vervolgcursus. Centraal in deze cursus staat het lezen van de Bijbel en de groei die je daardoor krijgt in je geloof. Deze cursus bestaat uit 8 avonden, om de veertien dagen. De eerste vier worden voor de zomervakantie gehouden. De andere vier na de zomervakantie. Iedereen is welkom! Aanmelden is niet nodig. De data worden gecommuniceerd via kerkblad en nieuwsbrief.

Stukjes en beetjes (DV, KE, OK)

Gespreksgroep rondom het boekje 'Stukjes en beetjes over christelijk geloven'. De bijeenkomsten zijn laagdrempelig van opzet en dus geschikt voor wie nog niet zo ervaren is met christelijk geloven en voor wie zoekt naar een hernieuwde overdenking.

- Wat betekent 'redding'?
- Hoe kun je God kennen?
- Wat is 'vergeving'?

Voor wie nog niet zo lang geloven zijn het moeilijke vragen, omdat je er misschien nog nooit over hebt nagedacht. Voor wie al lang geloven zijn het moeilijke vragen, omdat er in de vraag heel veel gedachten en verwachtingen van oudsher meeklinken.

Met elkaar onderzoeken we de woorden, met behulp van de stukjes uit 'Stukjes en beetjes'. Je kunt dus gerust je burens, vrienden en andere 'zoekers' of critici meenemen. We hopen op een goed en open gesprek.

In het boekje worden 40 woorden besproken. Afhankelijk van de deelnemers, het woord en de voortgang bespreken we een aantal woorden per bijeenkomst. Stukjes hoeven niet persé thuis al gelezen te worden.



Stukjes en beetjes over christelijk geloven, ISBN 9789023954798, €9,99.

Om de dinsdagavond om 19.30 uur: 18 september, 2 oktober, 16 oktober, 30 oktober, 13 november, 27 november, 11 december. Evt. bijeenkomsten in 2019 plannen we in overleg.

Aanmelden bij Marloes Meijer

Inloophuizen (gezamenlijk, aparte stichting)

Inloophuis 't Kernpunt: elke donderdag van 10.00 – 15.00 uur

In de Kern is elke donderdag inloophuis. Een plek om even binnen te lopen. Voor een kopje koffie of thee. Maar ook voor meer: om een krantje te lezen, samen een spelletje te doen, een gesprek te voeren, voor een luisterend oor en oprechte aandacht. Het inloophuis wil een plek zijn waar iedereen zich thuis kan voelen. Waar respect voor elkaar en gelijkwaardigheid belangrijk is. Tussen de middag wordt tegen een kleine vergoeding een eenvoudige lunch aangeboden. Er komen gemeenteleden, maar ook buurtbewoners. Iedereen is van harte welkom. Informatie bij mw. Anke Admiraal, tel. 617118.

Inloophuis De Dorsvloer – elke dinsdag van 10.00 – 12.30 uur

Elke dinsdagmorgen is de Dorsvloer open ook in de vakantietijd om een kopje koffie te drinken, een praatje te maken, een luisterend oor, wat te lezen of voor zomaar even stil te zijn. Iedereen is van harte welkom. Informatie bij Tanja Verkerk, tel. 672425.

Inloophuis 't Koffiehoekje: elke dinsdag van 10.00 – 15.00 uur

Dit inloophuis is gevestigd in recreatiezaal De Boezem aan de B. de Roijstraat 4 (Centrum). Toegang via hoofdingang, in de hal aanbellen op nr. 4 of maak gebruik van de zij-ingang. Tussen 12.00 en 13.00 wordt er tegen een kleine vergoeding een lunch aangeboden. U kunt op de aangegeven tijden vrijblijvend binnenlopen. Het hele jaar door, behalve de erkende feestdagen. Informatie bij mw. Cisca Huijer, tel. 631764.

Bazar/Rommelmarkt (rondom De Kern) zaterdag 29 september 2018 (DV, OK, KE)

Dé ontmoetingsplaats voor alle drie de wijkgemeenten nl. de Ontmoetingskerk, De Kern en De Dorsvloer. Niet alleen op de druk bezochte zaterdag van de Bazar/Rommelmarkt, waar gemeenteleden en vele andere elkaar kunnen ontmoeten en afspreken. Maar eveneens tijdens de vele, vele uren en dagen van voorbereiding door een zeer grote groep van gemeenteleden die dan wel uit alle hoeken en gaten van de protestantse gemeente van Spijkenisse tevoorschijn komen (zelfs van

daarbuiten). Het gaat om een kleine honderd mensen die in de voorbereidingsfase (inzamelen, selecteren, sorteren, transporteren, opbouwen) en de zaterdag van uitvoering.

Ontmoetingen in Optima Forma

De doelen waarvoor wij dit al tientallen jaren hebben gedaan zijn in alle 3 de kerken zichtbaar en tastbaar. Uw kerkrentmeester weet er van.

Wilt u helpen in de voorbereiding of op de zaterdag, neem dan contact op met onderstaande contactpersoon.

Namens de voorbereidingscommissie: Jan Breur, tel. 0181-614991, jan.breur@upcmail.nl



Pioniersplekken

Zinterest (DV, KE, OK)

Zinterest wil het evangelie in woord en daad delen. Daarbij richten we ons op dertigers en veertigers in Nissewaard: zoekers, twijfelaars en gelovigen die zich niet thuis voelen bij de traditionele kerken.

Kliederviering

Bijna elke 3^e zondag van de maand (m.u.v. vakanties) is er van 16.30 – 18.15 uur een klieiderviering voor kinderen van de basisschoolleeftijd in CBS Marimba aan de Galileïlaan.

Elke viering staat een bijbelverhaal centraal. Bij binnenkomst worden kinderen en ouders/verzorgers/opa's/oma's welkom geheten, krijgen ze een naamsticker op en kunnen ze op allerlei manieren het thema gaan verkennen. Bij het gezamenlijke begin van de viering horen we wat het thema is en hoe we daarmee aan de slag gaan. Elke keer is er een keuzeprogramma voor kinderen en volwassenen: knutselen, schminken, praten, ontdekken... Na het kliederen vieren we samen: we zingen, beleven het verhaal en krijgen een heel bijzondere zegen mee. We sluiten af met een gezamenlijke maaltijd.

Aanmelden is nodig, i.v.m. de inkoop en begeleiding. Neem voor aanmelding en meer informatie contact op met Petra van Wijk: scriba@dorsvloer.nl, info@zinterest.nl
Klieidervieringen zijn een initiatief van Zinterest en de kindernevendienst van De Dorsvloer.

Mensen van de weg

Ieder mens wordt gedurende haar/zijn leven geconfronteerd met een aantal fundamentele levensvragen. 'Waarom leef ik?', 'Hoe ga ik om met verlies?', 'Mag ik er zijn?'. Ieder gaat daar op zijn eigen manier mee om. Veel mensen vinden daarbij inspiratie in de levensweg van Jezus.

Onder de naam 'Mensen van de Weg' is afgelopen jaar een groep mensen bij elkaar gekomen om te ontdekken hoe de levensweg van Jezus raakt aan hun eigen levensweg. Het was bijzonder om op deze manier met elkaar onderweg te zijn. Iedereen had andere ervaringen en meningen. Daarin leerden we van elkaar. En de openheid waarin dat gebeurde was bijzonder.

Binnenkort willen we weer starten met een nieuwe groep mensen van de weg. In tien bijeenkomsten komen evenzoveel levensvragen voorbij. Het materiaal van 'Mensen van de weg' is ontwikkeld door het team van 'Lazarus', met als doel om met elkaar Jezus' levensweg te onderzoeken om daarvan te leren. Het is geen Bijbelstudie en het gaat ook niet om het discussiëren over ideeën. Niemand weet het beter of slechter. Niets moet, we zijn als groep samen op zoek in een open en ontvankelijke sfeer. Iedereen kan ergens in groeien: je leert over jezelf, over anderen, over Jezus. Exacte invulling van de avonden, data etc. zullen door de groep in onderling overleg worden bepaald. Misschien kunnen we vooraf met elkaar eten, of ontmoeten we elkaar op een bijzondere locatie.

Ben je benieuwd of Jezus' levensweg jou ook kan inspireren? Neem dan contact op met ons. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen vormen we eventueel meer groepjes.

Aanmelden kan bij Robert en Gosse: robert@zinterest.nl, gosse@zinterest.nl

Overige activiteiten

Verder biedt Zinterest losse activiteiten aan: koken en ontmoeten, zinterestweekend, bezoek aan Graceland, midzomeractiviteit Efteling, expeditie Z...

Zie hiervoor www.zinterest.nl en facebook.

Kliederkerk (BR)

Wat is Kliederkerk?

Kliederkerk is een nieuwe vorm van kerk-zijn voor kinderen en de mensen om hen heen. Kliederkerk is geïnspireerd door het Engelse Messy Church.

Kliederkerk Nederland heeft als visie: *'Kliederkerk helpt kinderen en de mensen om*

hen heen elkaar te leren kennen, samen een gemeenschap te vormen en samen te ontdekken wat geloven in God en het volgen van Jezus Christus kan betekenen in het dagelijks leven.' Als Kliederkerk Spijkenisse onderschrijven wij deze visie. Wij zien deze visie als een belangrijk uitgangspunt waarop wij het werk baseren van Kliederkerk in Spijkenisse.



SPIJKENISSE

Voor wie is Kliederkerk?

Kliederkerk is in principe voor iedereen, van 0 tot 99 en daarboven. Wij richten ons met name op kinderen en de mensen om hen heen. Dit kunnen ouders, maar bijvoorbeeld ook grootouders zijn. Kliederkerk wil er zijn voor mensen buiten en aan de rand van de bestaande kerken. Door meer naar mensen toe te gaan in plaats van te wachten tot mensen naar de kerk toe komen, hopen we ook hen te bereiken.

Wanneer is Kliederkerk?

Kliederkerk is op de eerste zondag van de maand, om 15:30u. Kliederkerk wordt gehouden in basisschool de Rank, Lisstraat 15 in Spijkenisse. Kliederkerk is gratis. In verband met de maaltijd die we gezamenlijk eten als afsluiting is het fijn als mensen zich van tevoren aanmelden, liefst met een mailtje naar kliederkerk@gmail.com.

Wat doen we bij Kliederkerk?

Elke kliederkerk bestaat uit drie onderdelen. Samen ontdekken, samen vieren en samen eten.



SAMEN *ontdekken*

Samen ontdekken houdt in dat we op allerlei verschillende creatieve manieren het Bijbelverhaal willen gaan ontdekken. Dit kan door middel van spellen, knutselen, workshops, kleuren, bouwen, experimenten en nog veel meer.



SAMEN *viere*n

Samen vieren is een kleine viering midden in de Kliederkerk. Samen duiken we wat dieper in het Bijbelverhaal, we zingen, we dansen en we praten.



SAMEN *eten*

Samen eten is de afsluiting van de Kliederkerk. Een lekkere maaltijd met leuke gesprekken en nieuwe ontmoetingen.

Sinds juni 2018 is Kliederkerk een van de pioniersplekken die vanuit de landelijke Protestantse Kerk worden ondersteund. Dit laat de missionair waarde zien van Kliederkerk voor de wijk en de mensen die deelnemen aan Kliederkerk. Kliederkerk is dan ook een missionair initiatief en geen vervanging voor het kinderwerk binnen onze gemeente. En om die reden hebben wij de volgende stelling bedacht, als gemeenteleden kun je meehelpen of je kunt iemand van buiten de kerk meenemen.

Kijk voor meer informatie eens op www.kliederkerkspijkenisse.nl en/ of www.facebook.com/KliederkerkSpijkenisse/ Mail: kliederkerk@gmail.com

KERK EN ISRAËL SPIJKENISSE

De Commissie Kerk en Israël voor alle PKN wijkgemeenten in Spijkenisse. Zij valt sinds 2009 onder de Algemene Kerkenraad. In de kerkorde (art. 1-1 en 1-7) en ordinantie 1-2 van de Protestantse Kerk in Nederland is tot uitdrukking gebracht dat de relatie met Israël fundamenteel is: we zijn geroepen om "onopgeefbaar verbonden met het volk Israël" te zijn. De kerk is 'geworteld' in Israël en met Paulus kun je zeggen: niet jij (kerk, gemeentelid) draagt de wortel, maar de wortel draagt jou (Rom. 11:18).

Over de verhouding tussen het Oude en Nieuwe Testament, tussen Jodendom en Christendom, tussen Joden en de staat Israël en over het Israëlisch-Palestijns conflict bestaan veel meningen. Eén van de doeleinden van onze commissie is om deze verhouding en dit conflict vanuit verschillende invalshoeken en stromingen te belichten. We doen dat door lezingen en excursies. Maar ook andere onderwerpen komen ter sprake zoals Joodse feesten, gebruiken, gewoonten en kunst.

Ook in het komend seizoen 2018-2019 zullen er activiteiten plaatsvinden, georganiseerd door de Commissie Kerk & Israël Spijkenisse.

Op woensdag **31 oktober 2018** is er een excursie naar Joods Antwerpen met o.a.

- Bezoek aan de synagoge
- Bezoek aan de joodse wijk
- Een lunch
- Vervoer met eigen auto's / meerijden kan ook.

Voor deze dagtocht /excursie vragen wij van u een eigen bijdrage.

- Op dinsdagavond **20 november 2018** zal er een lezing zijn. Verdere info is nog niet bekend.
- Op dinsdagavond **22 januari 2019** zal dhr. Eduard Huisman uit Geervliet een lezing geven over: "Van de wieg tot het graf". Aanvang: 19.45 uur in De Kern
- Op dinsdagavond **19 februari 2019** wordt er een Israëliische film vertoond. Aanvang: 19.45 uur in De Kern
- Op dinsdagavond **19 maart 2019** komt de Klezmerband Agge Nebbisj uit Sliedrecht. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd. Aanvang: 19.45 uur in De Kern

Adres De Kern, Eikenlaan 2 te Spijkenisse.

Voor vragen kunt u terecht bij Anneke Cats, tel. 622782 of per e-mail: annekecats@hetnet.nl. Al onze activiteiten zullen worden aangekondigd in het kerkblad "Samen".

CHRISTELIJKE PARTNERS

Vrede voor de Stad



Vrede voor de Stad is een beweging die werkt vanuit 12 kerken in Spijkenisse en die daarnaast wordt gesteund door verschillende kerken uit het geheel van de gemeente Nissewaard. Onder hen zijn de ook de vier wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente te Spijkenisse. Het doel van deze beweging is om door gezamenlijk gebed en diaconale activiteiten meer vrede voor de stad te laten ontstaan. Meer dan 100 vrijwilligers, afkomstig uit de verschillende kerken, zijn actief in de volgende projecten:

Jeugdgevangenis de Hartelborgt

De Hartelborgt is een jeugdgevangenis in Spijkenisse voor jongens van 12-23 jaar. De vrijwilligers bezoeken de jongens één keer per maand op een woensdagavond. Met teams van 2 of 3 vrijwilligers wordt een leefgroep (10-12 jongens) bezocht. De vrijwilligers doen die avond een spelletje met de jongens of maken gewoon een praatje. De meeste jongens vinden het bijzonder dat vrijwilligers hen komen bezoeken. Zij ervaren de aandacht voor hen als positief. Deze jongens vinden het moeilijk om sociale contacten te onderhouden. Een relatie gebaseerd op wederzijds vertrouwen is hen onbekend. Een vrijwilliger vertegenwoordigt zo'n vertrouwensrelatie. De aanwezigheid van een vrijwilliger is op zichzelf al "helend". Zo mogelijk worden vrijwilligers ook bij andere activiteiten betrokken.

Contactpersoon: Ben van Duin, b.c.vanduin@gmail.com

Voedselbank

De Voedselbank Spijkenisse is in 2005 opgericht door de gezamenlijke kerken van Spijkenisse. Het is een initiatief ter bestrijding van (verborgen) armoede én verspilling in Nederland. Dit houdt concreet in dat de Voedselbank levensmiddelen die kwalitatief nog goed zijn, maar om één of andere reden niet verkocht kunnen worden, inzamelt en uitdeelt aan particuliere huishoudens die onvoldoende geld overhouden om in hun levensonderhoud te voorzien. De hulp van de Voedselbank is bedoeld om mensen/gezinnen een steuntje in de rug te geven bij het oplossen van hun financiële problemen. Op 12 februari 2014 is de voedselbank een zelfstandige stichting geworden onder hetzelfde bestuur als Vrede voor de Stad. In de praktijk verandert er dus niets: de voedselbank blijft een project van VvdS. Per week wordt door ruim 400 huishoudens in Spijkenisse en omgeving gebruik gemaakt van de Voedselbank (cijfer 1-1-2018) pakketten verstrekt. Gezinnen worden uitgeschreven als ze ongeveer 3 keer niet zijn geweest. De aanvragen worden regelmatig geëvalueerd. Daarbij blijkt soms dat mensen het zelf weer kunnen. Ook laten mensen zelf weten geen gebruik meer te willen maken van de Voedselbank. Tegelijk komen er wekelijks nieuwe gezinnen bij.

Contactpersoon: DiniBonninga, 06-22066533,

dinibonninga@voedselbankspijkenisse.nl, zie ook: www.voedselbankspijkenisse.nl

Activiteitencommissie Voedselbank

De Activiteitencommissie van de Voedselbank is vooral bekend van het jaarlijks organiseren van supermarktacties. D.m.v. deze acties worden lang houdbare producten ingezameld. De opbrengst wordt door de Voedselbank ingezet ten tijde van schaarste en ook om een gevarieerd pakket samen te kunnen stellen.

Een groot probleem bij het organiseren van een deze acties is het vinden van voldoende vrijwilligers. Hierdoor lukte het de Activiteitencommissie niet meer om twee supermarktacties per jaar te organiseren.

Dit jaar is er dus noodgedwongen maar één actie. Deze staat gepland voor vrijdag 2 en zaterdag 3 november 2018. Wilt u deze data alvast reserveren? Naast vrijwilligers in de supers is er ook dringend behoefte aan mensen met een bestelbus. Meer info volgt t.z.t via het kerkblad. Inlichtingen via supermarktactie@vvds.nl of bij Bouwen Mooldijk, telefoon 06 27146876.

Project Budgetmaatjes

Budgetmaatjes is een project van Vrede voor de stad dat inmiddels al zo'n acht jaar bestaat. Binnen dit project helpen daarvoor opgeleide vrijwilligers mensen met (dreigende) problematische schulden. Het laatste jaar is er echter ook steeds meer aandacht voor preventie. Voorkomen is nu eenmaal nog steeds beter dan genezen.

Binnen het project zijn ca. 20 maatjes actief. Voordat ze als maatje aan de slag mogen volgen ze eerst een cursus van drie dagen. Daarna volgen ze jaarlijks twee dagdelen aan bijscholing. Ook vinden er per jaar een aantal intervisiebijeenkomsten plaats. Hierop ontmoeten de maatjes elkaar en worden zaken besproken welke zij bij hun werk als maatje tegenkomen.

Wat tref je nu aan wanneer je gekoppeld wordt aan een hulpvrager? Dat kan zeer divers zijn. Schulden zijn er nagenoeg altijd, ook al geven hulpvragers aan dat dat niet het geval is. Zij zien namelijk roodstand op een bankrekening of een maand huurachterstand vaak niet als schuld. Na de koppeling start je daarom met het, samen met de hulpvrager, maken van drie overzichten (schulden, inkomsten en uitgaven). Ook maak je een budgetplan. Daarna ga je verder. Waarheen, dat is vooraf niet te zeggen. Het kan b.v. schuldbemiddeling, budgetbeheer, bewindvoering, enz. zijn. Gelukkig komt het ook voor dat mensen door afspraken te maken met de schuldeisers er zelf uitkomen.

Als maatje sta je er niet alleen voor. Je wordt begeleid en ondersteund door de coördinator. Binnen het team is ook veel gespecialiseerde kennis aanwezig van de zaken waarmee je te maken krijgt.

Houdt u wel van een uitdaging? Neem dan contact op met Bouwen Mooldijk. Hij is coördinator van Budgetmaatjes Nissewaard en bereikbaar via 06 2714687 of budgetmaatjes@vvds.nl.

Wanneer u besluit budgetmaatje te worden weet u één ding zeker: "Geen dag is het zelfde".

PS: Misschien denkt u na het lezen van dit artikel wel: "Ik kan zelf wel wat hulp gebruiken bij het op orde brengen van mijn financiële administratie". Of "Ik ken iemand die het overzicht op dat gebied (even) kwijt is". Aarzel dan in dat geval niet. Neem contact op met de coördinator.

Projectgroep WMO&Jeugd

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is in 2007 ingevoerd als een samenvoeging uit de Welzijnswet, de Wet Voorziening Gehandicapten en delen van de AWBZ, waarbij de uitvoering van de Wmo ondergebracht is bij de gemeenten.

Volgens de Wmo moet er voor hulp eerst een beroep gedaan worden op familie, de buurt, de vereniging en de kerk, voordat er een beroep gedaan wordt op de burgerlijke gemeente.

Een bestuurslid van Vrede voor de Stad is voorzitter van de Adviesraad WMO en Jeugd. Door de nieuwe opzet kan dat alleen op persoonlijke titel. Door haar functie blijven we echter goed op de hoogte van ontwikkelen en kunnen we agendapunten aandragen.

Vluchteling, Kerk en Maatschappij

Via dit project wordt ondersteuning geboden aan vooral statushouders die al langere tijd in Nederland verblijven en proberen een menswaardig bestaan op te bouwen. Hierin wordt samenwerking gezocht met organisaties als Vluchtelingenwerk waarbij taalonderwijs voorlopig de hoogste prioriteit heeft. Voor meer info: gvanbuuren_sr@solcon.nl

Bron van Vrede

Vrede voor de Stad is begonnen als gebedsbeweging en nog steeds vinden we het belangrijk om te bidden voor vrede in de stad (Spijkenisse, Nissewaard en natuurlijk óók de rest van de wereld).

Sinds 1 januari 2017 zijn de gebedsgroep van Vrede voor de Stad en de Raad van Kerken samen gegaan in projectgroep Bron van Vrede. Op die manier hopen we elkaar en de stad tot inspiratie, steun en zegen te zijn. Bron van Vrede wil in vieren, gebed en gesprek op zoek naar de Bron van geloven. Zij laat zich daarbij inspireren door Jeremia 29:7.

De projectgroep kent formele vertegenwoordigers van kerken en geloofsgemeenschappen (de leden van de Raad van Kerken) en individuele leden (de leden van de gebedsgroep en overige geïnteresseerden). Op deze manier kunnen we ons namens kerken en geloofsgemeenschappen die betrokken zijn bij Vrede voor de Stad, richten op het delen van geloof in alle vrijheid en verscheidenheid die we kennen. Zo werken we mee aan diverse vieringen in de Stad (o.a. 4 mei viering) en houden we ook eigen gebeds- en uitzenddiensten, waarin we in verscheidenheid vieren.

Een ieder die namens een gemeente of op persoonlijke titel mee wil werken in Bron van Vrede is van harte uitgenodigd om contact op te nemen met één van de leden of voorzitter ds. Marloes Meijer (predikatn@dorsvloer.nl).

Wij hopen en bidden dat ons vieren, bidden en spreken doordrenkt zal zijn van Gods Geest en velen aan mag spreken, binnen en buiten Vrede voor de Stad.

Meer informatie: www.vredevoordestad.nl

Bij verschillende projecten zijn altijd nieuwe vrijwilligers welkom. Heeft u interesse in het vrijwilligerswerk van Vrede voor de Stad, neem gerust contact op met een van de coördinatoren. Wilt u de maandelijkse nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan via de website.

De jaarverslagen 2017 van zowel Vrede voor de Stad als de Voedselbank zijn te lezen via de website. De verschillende bijdragen van de coördinatoren geven een goed beeld van het werk binnen de projecten.

Kerkdiensten samen met verstandelijk beperkten

De interkerkelijke commissie kerkdiensten verstandelijk beperkten (CKVB – voor Voorne-Putten, Rozenburg, Poortugaal en Rhooen), organiseert momenteel 6 diensten per jaar. In de diensten wordt gezongen, een verhaal verteld, gebeden, met name waar de doelgroepen voor willen bidden en regelmatig is er een koor of dansgroep.

Diensten waarin ook speciale vieringen zijn, met als hoogtepunten het Avondmaal en de Kerstviering. Ook zijn de bezoekers van de diensten het afgelopen jaar gezalft. Daarnaast is er, in het voorjaar, een inzameling voor de Voedselbank. Voor het komende jaar denken we na hoe deelnemers nog meer eigen inbreng kunnen hebben in de diensten.

In deze diensten, voor de doelgroep verstandelijk beperkten, zijn ook anderen van hartelijk welkom.

Het nieuwe jaarthema voor het seizoen **2018/2019** is '**Werk aan de winkel**'. Op zondag 23 september is de eerste dienst van dit seizoen. De diensten beginnen telkens om **15.30 uur**. Hieronder vindt u een kort overzicht van de komende diensten.

Data	Voorganger	Kerkgebouw
23 september 2018	Helene Perfors (startdienst m.m.v. koor de Travellers)	De Kern
4 november 2018	Lennart van Berkel (avondmaal, geen koor)	De Kern
16 december 2018	Jan Schep (Kerstdienst m.m.v. band Leger des Heils)	LdH Spijkenisse
17 februari 2019	N.n.b. (voedselinzameling voedselbank)	De Kern
14 april 2019	Gera van der Linden	N.t.b.
23 juni 2019	Tineke Flim (afsluiting seizoen)	De Kern

Kerkdiensten met en voor mensen met een verstandelijke beperking worden al **44** jaar gehouden. Wij zijn enthousiaste vrijwilligers die samen met een evenzo enthousiaste groep predikanten diensten voorbereiden. De 6 diensten van dit seizoen hebben een eigen open karakter. De doelgroep is erg enthousiast om zo samen te vieren en elkaar te ontmoeten, ieder op zijn/haar eigen wijze. **Om dit dankbare werk door te kunnen laten gaan zijn er dringend nieuwe vrijwilligers nodig!**

Voor meer informatie zie: www.ckvb.nl, e-mail: info@ckvb.nl of Twitter: [@InfoCkvb](https://twitter.com/InfoCkvb)